

VUURDOOP



KERAMISCH KNIPPEN

Met de 'Shure Cut Scissors' brengt het Engelse karpermerk Taska een zeer handig schaar-tje op de markt. De noviteit van dit product is dat de schaarmessen keramisch zijn. Dit materiaal blijft gegarandeerd scherp.

DOOR: DE REDACTIE

Bij aankoop is een doorsnee schaar-tje nog vlijmscherp, maar die wordt na verloop van tijd steeds botter. Met één simpele knipbeweging je gevlochten lijn doorknippen wordt zodoende steeds lastiger. Je moet steeds meer spanning op je lijn zetten om deze nog door te kunnen knippen. En dan hebben we het nog niet eens over dat rafelige stukje gevlochten lijn bij de knoop – daar kom je al helemaal niet meer doorheen.

BLIJVEND SCHERP

Het Shure Cut schaar-tje van Taska blijft op de lange termijn wél vlijmscherp. Door de moleculaire eigenschappen van het keramische materiaal slijten en roesten de schaarmesjes namelijk niet. Daarbij maakt de kartelrand het schaar-tje zeer geschikt voor het knippen van zowel gevlochten - als nylon lijn. De schaarmesjes glijden heel strak langs elkaar en dat hoor je ook goed. Zoals de Shure Cut klinkt, zo knipt-ie ook: glad, scherp en recht.

GEEN METAAL

Valt er dan ook nog iets te klagen over het schaar-tje? Nou, hooguit dat de Shure Cut niet geschikt is voor het doorknippen van metalen. Maar laten we eerlijk zijn: een beetje roofvisser heeft voor zijn staaldraad of titanium toch al een lange kniptang in de vistas zitten. En verder zou je wellicht nog tegen de prijs kunnen aanhikken. Die ligt iets hoger in vergelijking met de 'RVS'-schaar-tjes in de hengelsportzaak. Maar dankzij de langere levensduur haal je die kosten er daarentegen wel dubbel en dwars uit. Kortom: voor zowel gevlochten lijn, nylon en fluorocarbon heb je met de Shure Cut gewoon een perfect schaar-tje in handen.



Het Taska Shure Cut schaar-tje is voor € 17,49 te koop bij Wout van Leeuwen Fishing & Outdoor: www.woutvanleeuwen.nl. Kijk voor meer informatie op taskacarp.com.

COLUMN
>>



KLAGEN

Ik weet dat er genoeg vis in de sloot zit. Zeelt, brasem, karper. Maar het Verbond van Vissoorten heeft besloten vandaag niet te bijten. Hoe kan dat? Over deze vraag buigt menig sportvisser zich langs de waterkant. Gelukkig heb je daar alle tijd voor. En dan ga je haast automatisch piekeren.

Piekeren is misbruik maken van je fantasie. Je mag jezelf best een keertje afvragen: 'Heb ik het gedaan zoals ik van plan was?' Daarna moet je het laten rusten. Maar terwijl de dobber doodstil blijft staan, maalt het hoofd echter door. Er wordt gezegd dat de hersens het belangrijkste deel van je lichaam zijn. Wie zegt dat tegen je? Precies. Je hersens.

Toch gaat het piekeren door en wordt het bij thuiskomst omgezet in iets ander destructiefs: klagen. Vooral op internetforums waar telkens dezelfde klagevragen worden gesteld. Heb ik wel de goede boilies? Zijn ze misschien te groot? Pak ik het verkeerde kunstaa's? Is mijn stekkeuze fout? Visvrienden, ik heb hier geen oplossing voor – maar ik bewonder jullie problemen.

Een advies heb ik wel (en dat geldt niet alleen als de vissen niet willen bijten): stop met klagen. Klagen is een vorm van geestelijke verlamming. Het is slecht voor je. Klagende mensen zijn vaker ziek. Ze zijn minder gezond en leven korter. Mensen die klagen hebben minder vrienden en zijn minder succesvol in het leven. Klagende mensen zijn ook niet mooi: de mondhoeken gaan zakken en komen niet meer omhoog. Klagen lost ook niks op. Het verziekt de sfeer. Als je klaagt, maak je ruzie met jezelf. Die ruzie kan je dus nooit winnen. En als je niet kan winnen, moet je er niet aan beginnen.

Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.