

# ADHD-VISSEN MET JOCHEM MYJER

Subtiel werpt Jochem het kribvak uit. Dat hij het vissen in zijn vingers heeft, wordt meteen duidelijk.



Hij doet briljante imitaties - van onder meer Willibrord Frequin, Piet Paulusma en Herman van Veen - trekt volle theaterzalen en behoort tot de absolute top van het Nederlandse cabaret. Maar Jochem Myjer (37) is naast cabaretier ook een hardcore sportvisser! Hét Visblad ging daarom een dagje snoekbaarzen met Jochem en zijn vismaat Bob Rijsbergen.

TEKST ROBERT DE WILT FOTOGRAFIE SANDER BOER

**A**ls we 's ochtends vroeg bij de trailerhelling arriveren, zien we alleen Bob bij de boot van visgids Daan Verbruggen staan. "Jochem is er ook al, maar die is vast begonnen", wijst Bob op zijn vismaat die druk vanaf een kribkop met kunstaas staat te smijten. 'Even Geduld A.u.b.' - de titel van Myjer's nieuwe en compleet uitverkochte show waarmee hij op dit moment door het land toert - gaat in dit geval dus niet op. "Hij is bloedfanatiek, maar daar kom je vandaag nog wel achter", zegt Bob veelbetekenend. Dat vermoeden kregen we al toen de achterklep van hun auto openging en we het indrukwekkende arsenaal aan vismateriaal van de ludieke Leidse roofvisvereniging 'Achter Het Net' - met eigen Facebookpagina - zagen.

## BIJTANKEN

Voordat er ook nog maar een shadje richting de bodem van de Lek is afgedaald, zitten Jochem en Bob al zichtbaar te genieten als we de rivier opvaren. Myjer: "Jongens, wat een schitterende plek. En wat een weertje! Er gaat gewoon helemaal niets boven een lekker dagje vissen!" Niet veel later geven ook Willibrord Frequin en Dominee Gremdaat hun visie op dit dagje verticalen, als Myjer ons spontaan op een paar van zijn vele imitaties trakteert. "Die zitten nog een beetje in mijn systeem na drie voorstellingen op rij in de Rijswijkse Schouwburg." Normaal gesproken zou hij daarna even bijtanken, maar in het geval van een visdag wordt het een ander verhaal. "Eigenlijk doe ik dit soort dingen nooit, maar voor het vissen maken we

natuurlijk een uitzondering", doelt visgek Myjer op het medisch herstel van de tumor in zijn ruggenmerg die 2,5 jaar terug bij toeval werd ontdekt.

## DRIE ENGELTJES

Die tumor resulteerde in een 13-uur durende, bijzonder riskante operatie, die tot zijn grote opluchting succesvol verliep. "Het was flink schrikken, maar gelukkig heb ik drie engeltjes op mijn schouder. Geestelijk ben ik gewoon de oude, maar mijn lichaam is nog steeds herstellende. Aanvankelijk was ik vanaf mijn borst tot m'n tenen verlamd, nu heb ik alleen van mijn knieën naar beneden toe weinig tot geen gevoel. Het dagje bellybootvissen dat op de planning staat, durf ik fysiek echter nog even niet aan." Dat hij alweer op het podium staat, noemen zijn artsen een medisch wonder. "Je moet er niet aan denken, maar het had ook heel anders kunnen aflopen. Vorige week heeft iemand die hetzelfde is overkomen euthanasie laten plegen." De ongewone stilte die in de boot valt, wordt abrupt doorbroken als Jochem wild opspringt. "Beet!"

## 'LEGENDARISCH!'

Nabij de kribkop heeft iets zich vergrepen aan Jochem's shad. Geconcentreerd en beheerst drilt hij een fel vechtende vis naar boven. Grote snoekbaars misschien? Als even later een fraaie riviersnoek bij de boot verschijnt, is de pret er niet minder om. Voor de zekerheid wordt het net gauw onder de vis geschoven, en dan barst de feestvreugde los. "Yes! Legendarisch! Yes! Whooooo!" Jochem is door het dolle heen en zijn vreugdekreten zijn tot ver voorbij Schoonhoven te horen. Zonder enige aarzeling pakt hij de vis met de kieuwgreep uit het net, om er trots als een pauw mee te poseren voor de camera. Daarna krijgt de snoek snel zijn vrijheid weer terug. Als we Jochem vertellen dat we nog best enige gelijkenissen zien met Marco Kraal als die een vis vangt, reageert Myjer snedig. "Nou jongens, geloof me: als je een tumor hebt gehad, dan weet je dit soort dingen opeens véél meer te waarderen." En gelijk heeft Jochem!

## BIOLOOG

Op weg naar de volgende stek spotten we eerst een overvliegende ooievaar en daarna een groep scholeksters. Het is Myjer allemaal niet ontgaan, en dat is niet geheel toevallig. "De natuur fascineert me enorm. Man, ik ben een halve vogelaar. Zeker toen ik biologie studeerde in Groningen, was ik dag en nacht met de natuur bezig." De winst van het Groninger Studenten Cabaret Festival in 1997 betekende het einde van zijn studie en de start van een carrière als fulltime cabaretier. Die switch heeft niet slecht uitgepakt voor de praatgrage Leidenaar, die ondertussen de strijd met de cameraboot aanwakt. "I-o jongens! Haha! Een gezond stukje rivaleiteit met je vismaten is alleen maar leuk", waarna Jochem zijn kameraad Bob - waar de teller nog op nul vissen staat - op een sarcastische schouderklop trakteert. Die dient hem echter vlijmscherp van repliek: "Ja. Maar mijn PR snoek is 1 meter 26. Dat van jou staat slechts op 1 meter 08."

## VISSEN, SPELEN

De twee vrienden vissen eigenlijk pas sinds vorig jaar zomer fanatiek samen. Daarvoor viste Myjer veel 'solo'. "Als kleine aap was ik al veel aan de waterkant en in de natuur te vinden. En toen ik een woonboot had, moest er bijna permanent een hengel in liggen. Zelfs als ik 's nachts terugkwam van een optreden. Hup, een breekstaafje op de top en nog even een uurtje vissen. Nu ik een gezinnetje heb doe ik dat niet meer." Vismakker Bob - voormalig chef de partie bij de sterrenrestaurants De Librije en Vermeer - heeft nu hij de vaste kok van Jochem en zijn 6-koppige team is ook weer meer tijd om te vissen. "Als we op tournee zijn door het land trekken we er tussen de shows met grote regelmaat op uit. Zoeken we eerst even naar geschikt water op GoogleMaps en dan gaan we vissen." Myjer voegt toe: "Waar we ook zijn, overdag wordt er altijd wel een paar uurtjes gevist. Het is voor mij dé manier om me weer helemaal op te laden voor de show die ik 's avonds geef."

## ALTIJD-VANGEN-SLOOT

Buiten de shows om pakken de twee doorgaans hele visdagen op plekken door heel het land. "Natuurlijk in

de buurt van Leiden, zoals de Kagerplassen. Maar ook naar de 'altijd-vangen-sloot'. Daar vangen we altijd wel vis!" De exacte locatie van dit water hangen de heren wijselijk niet aan de grote klok. Wie nog mocht twijfelen aan het fanatisme van het gezellige visduo dat voornamelijk de roofvis belaagt, hoeft maar de naam van een visvideo op YouTube te laten vallen. Myjer kan ze tot in detail navertellen. "Op mijn hotelbed lig ik vaak urenlang visfilmpjes te kijken. Het bot-shadje dat daar ligt, ken ik bijvoorbeeld van de Visblad TV-video over het kanticalen in Rotterdam. Dat gaan we daar zelf ook proberen, als ik begin juni in het Nieuwe Luxor sta." De visvideo's op internet dienen ook ter inspiratie voor buitenlandse vistrips. "Had ik al gezegd dat we in juni een week naar Ierland gaan om te snoeken. Het wordt onze eerste echte visvakantie", zegt Myjer als hij zijn tweede vis van de dag - een ferme baars - terugzet. En er zijn nog genoeg plannen voor trips. "Tarpons in Florida, of musky in Canada met de streamer." Maar eerst naar Lelystad, waar Jochem zijn volgende optredens plaatsvinden. De snoeken in de Flevopolder zijn gewaar-schuwd!



Een fraaie riviersnoek voor Jochem.



De ongekende vreugdekreet die volgt, komt vismaat Bob bekend voor.