

# Vissen met vogels

TEKST & FOTOGRAFIE Pieter Beelen, Sportvisserij Nederland

Tijdens een reis door Zuid-China kwam ik terecht bij de Li rivier. Deze rivier heet officieel de Lijiang en ligt in de Guangxi-regio. In dit gebied speelt visserij een belangrijke rol. Naast het elektrovisapparaat, netten en de hengel wordt hier ook gevist met een traditionele methode waarbij de vissers getrainde aalscholvers gebruiken. Deze manier van visserij wordt in China en Japan al meer dan 1000 jaar uitgeoefend.

Gekleed in traditionele klederdracht varen de vissers met hun bamboevloten over de rivier, op zoek naar vis. Er worden per boot meerdere aalscholvers ingezet. De boot waar ik aan boord was heeft vier gevederde knechten en begint pas te vissen wanneer het donker intreedt. Ook wordt er soms in de vroege ochtend gevist.

Op de punt van de boot, vaak een eenvoudig vlot, staat een krachtige lamp zodat de visser de aalscholvers goed in de gaten kan houden. Meestal wordt gebruik gemaakt van de grote aalscholvers (*Phalacrocorax carbo*).

## Moeite met slikken

De aalscholvers krijgen een riempje of touw om hun keel waardoor ze enkel kleine vissen door kunnen slikken. Grote vissen moeten de vogels afstaan aan hun baas. Als de aalscholver een vis heeft gevangen die te groot is om door te slikken haalt de vissers de vogel met behulp van een stok binnen boord en laat de aalscholver de vis uitspugen. In de verzamelbak zag ik kleine meervallen en witvis. Geen echte grote vis want die is hier door extreme overbevissing nagenoeg verdwenen. De grootste vissen van de rivier wegen slechts 250 gram. Hoewel deze visserij vroeger genoeg opleverde is het tegenwoordig een toeristische attractie. Je betaalt om mee te gaan aan boord en de vissers en de vogels geven een show. Ook in Griekenland en Macedonië kent de bevolking een visserij met aalscholvers. Zelfs in Engeland en Frankrijk werd in de 16e en 17e eeuw met aalscholvers gevist. Bijzonder is dat deze visserijen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelden.

Ben je ooit van plan om naar China te gaan en ben je vogelaar of sportvisser dan is het vissen met aalscholvers een aanrader. Het is fascinerend om de behendigheid van deze vogels waar te nemen. Het sprookjesachtig decor, waar de scherpe kalksteenbergen de grilligheid van de natuur weer spiegelen, maakt het plaatje compleet.



De visser en zijn knecht.