

Voor Baars Paling Brasem en Blik Met dank aan drs. P.

TEKST Hans Dorrestein
ILLUSTRATIE Ad Swier

Ik versta niet de kunst om vissen te vangen
voorn baars paling brasem en blik
Ik zit op de oever vergeefs te verlangen
Naar voorn baars paling brasem en blik

Er zit geen beweging in mijn topeind of dobber
voor baars paling brasem en blik
Ik ben van nature toch al zo'n tobber
voor baars paling brasem en blik

De visvangst die stelt me hevig teleur
zalm snoek beekprik winde en steur
riviergrondel elrits karper barbeel
Godallemachtig wat zijn het er veel!

De Loosdrechtse Plassen de Friese Meren
voorn baars paling brasem en blik
Knolraap lof prei en schorseneren
voor baars paling brasem en blik

Ik raak somtijds van depressies bevangen
voorn baars paling brasem en blik
dan stijgt de doodsdrift mij naar de wangen
voorn baars paling brasem en blik

Het visserlatijn is een dode taal
anguilla anguilla oftewel aal
Mijn Vispas scheur ik in wanhoop kapot
die heb je niet nodig voor het vangen van bot

Zo kan ik wel doorgaan met twintig coupletten
voorn baars paling brasem en blik
Ik zit in 't riet met kalmeringstabletten
voorn baars paling brasem en blik

De kraaienmars klinkt van steeds dichterbij
voorn baars paling brasem en blik
De doodgravers kijken wellustig naar mij
voor baars paling brasem. En blij!! Joepie!!

