

WK VETERANEN 2010 IN GENT



Voor Nederland visten Hennie v/d Bruggen, Hennie Ansems, Theo Pelgrim en Lud Wever mee aan het Wereldkampioenschap boven de 60 jaar.



V.l.n.r. Lud Wever, Hennie v.d. Bruggen, Hennie Ansems en Theo Pelgrim

Een goed georganiseerd kampioenschap aan de Watersportbaan te Gent in België. Natuurlijk waren de Belgen favoriet, maar tijdens de trainingsweek bleek dat de Nederlanders juist de dikke vissen wisten te vangen en dit was geen toeval. De gekozen tactiek werkte, dus vol vertrouwen de wedstrijd in.

De sponsor van de WK-ploeg was EVEZET Lokvoeders uit Hoevelaken. Werkelijk alles was geregeld: voer, aas, leem, vervoer en een groot bedrag om te besteden, iets wat bij andere landen zeker niet gebruikelijk is, super geregeld! Daarnaast leverde Hennie v.d. Bruggen de vers de vase. Gelukkig waren de begeleiders Marc Raemakers, Peter Zwerts, Rene Graat en Nico Bakkernes erbij om te zorgen dat alles in goede banen werd geleid.

De loting was niet gunstig op dag 1: A6, B1, C8 en D3, aangezien de vakken aaneengesloten waren uitgezet.



<< Theo startte heel goed en na één uur vissen stond hij hoog in vak A. Helaas loste hij twee dikke vissen en moest genoegen nemen met een 7.

>> In vak B zat Lud Wever naast de Belgische favoriet Gustave van Extergem, die het eerste uur al bijna 4 kg vis in het net had liggen. Lud kwam heel goed terug met meer dan 6 kg, goed voor een 2^e plaats in de sector.



<< In vak C zat Hennie Ansems op 8. Hennie ving al twee dikke vissen in het eerste half uur en lag op schema, een heel goed laatste uur zorgde voor de winst in C, klasse!

>> Hennie v/d Bruggen ving in de D-sector ook binnen 10 minuten zijn eerste brasem. Heel sterk viste Hennie zijn wedstrijd en met 8.110 gram wist hij heel overtuigend de winst te pakken.



Met 11 punten stonden we op goud, wel gelijk met de Belgen, maar wij hadden meer gewicht.

Op dag 2 ging het mis, het had geregend en er stond veel meer wind. De loting was niet verkeerd. Hennie Ansems ging op A6 goed het eerste uur, maar viel hierna terug en een 6^e plaats was zijn deel. Op B7 ving Theo Pelgrim goed met vier brasems, een 4^e plaats.

Hennie v/d Bruggen wist als eerste een mooie vis te vangen en verspeelde er één op de plek; hierna was het over en Hennie moest genoeg nemen met een 7.

Lud Wever zat op de staart D8, en kreeg de vis niet aan de gang. Helaas met 2.800 gram een 6^e plaats voor Lud.

Het besef was er na afloop: iets wat heel mooi leek te worden, eindigde in teleurstelling.

Maar ook nu blijkt weer dat deze groep vissers echte sportmannen zijn en heel sportief met dit verlies omgaan.

Terecht werd België wereldkampioen, plaats 2. voor Engeland, 3. Italië, 4. Frankrijk, 5. Nederland, 6. Hongarije, 7. Duitsland en 8. Portugal.

Individueel was Hennie Ansems met zijn 8^e plaats de beste Nederlander.

Ondanks alles was dit een prachtige ervaring met een geweldige samenwerking tussen vissers en begeleiders, die er alles voor gegeven hebben.

Bedankt Sportvisserij Nederland en Evezet Fishing, zonder jullie was dit niet mogelijk.

Ook bedankt voor de vele belangstellenden, die de moeite hebben genomen om de vissers aan het werk te zien.

Het was onvergetelijk!

De uitslag:

Teams:

België	23 punten	49.240
Engeland	27 punten	42.185
Italië	27 punten	38.345
Frankrijk	32 punten	32.005
Nederland	34 punten	33.155
Hongarije	34 punten	31.415
Duitsland	53 punten	14.765
Portugal	58 punten	12.000

Individueel:

Gustave van Extergem (B)	2 punten
Roger Santemans (B)	4 punten
Roberto Torri (It.)	4 punten