

# DE GENERATIE STEKKIE.NL

## NIET BIJ DE WATERKANT WEG TE SLAAN



Roy (links) en Geryon behoren tot de Generatie Stekkie.nl. Ze zitten liever tussen het riet dan dat ze op de hoek van de straat rond hangen.

**De jeugd kan zich anno 2008 geen leven voorstellen zonder mobieltje en internet. Herwin Kwint laat zien dat technologische vooruitgang hand in hand gaat met natuurbeleving. Digitale ontmoetingsplekken als Stekkie.nl brengen kinderen in contact met elkaar én met de natuur.**

TEKST EN FOTOGRAFIE HERWIN KWINT

**I**n het dorpje waar ik woon zie ik steeds meer jonge avonturiers richting de waterkant fietsen. Hun fietsen zijn zwaar bepakt en bezakt. Een grote kar achter de fiets, om hun schouders hangt een grote foedraal en aan het stuur slingert een emmer met voer. Het zijn de jongens die nog niet zo lang geleden allerlei slakken, kikkers en stiekem geraapte eieren mee naar huis namen om hun vriendjes te imponeren. Nu ze een zwemdiploma hebben, mogen ze van pa en ma iets verder de weide wereld in en staan ze op de pedalen om het viaduct te bestijgen, want aan de andere kant ligt van alles om te ontdekken. Ze dromen van knallend nylon en boeggolven alsof er een vrachtwagen door het water rijdt. Deze jongens, die gisteren nog in een boomhut speelden, zijn de vissers van morgen.

### OUDE GARDE, NIEUW TALENT

Met genoegen kijk ik naar deze jonge vissers. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk en herinnert mij vaak aan vroegere tijden, aan hoe het voor mij allemaal begon. Ik herinner me nog heel goed dat ik bijzonder geïnspireerd werd door de oude garde. Vaak niet echt spraakzame mannen met eelt op hun geduld. Toch kreeg ik als jong broekie een klein duwtje in de rug van een volleerd karperscrack. Ik keek enorm tegen hem op en moest ook dezelfde hengels als hij hebben, want pas dan ging ik ook zulke karpers als hij vangen. Onzin natuurlijk, en deze ervaren karpervisser adviseerde me dan ook om de lat niet te hoog te leggen. "Karpers kijken niet naar je materiaal, Herwin", sprak Roelof van Achteren me wijs toe. En gelijk had ie. Als je niet kunt vissen, heb je geen ene moer aan

al dat mooie glimmende materiaal. Toch nam ik een krantenwijk en ging auto's wassen voor een extra zakcentje. Inmiddels heb ik weinig meer te wensen voor wat betreft mijn materiaal. Eigenlijk heb ik veel spullen in mijn vistas die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Maar ach, het hoort erbij.

En ik zal het maar meteen eerlijk toegeven: ook ik word wel eens helemaal naar huis gevestigd door zo 'n 'snotjongen' die op dat moment een betere tactiek toepast dan ik. Tja, dan zit ik met al dat dure materiaal mooi voor joker! Als een voetbalscout zoek ik dan voorzichtig contact met zo'n talent, geef hem een schouderklop en waar nodig een extra duwtje in de rug dat zijn visserij motiveert, – precies zoals Roelof dat destijds met mij deed. Vaak heb ik nog wat overbodig materiaal dat zo 'n jongen wellicht wel goed kan gebruiken. Vaak tref ik jongens die me vertellen dat hun ouders geen vissers zijn en dat ze alles zelf moeten ontdekken en leren. Het is daarom geweldig om te zien dat het internet vissende kids anno 2008 bij elkaar brengt. Vooral op Stekkie.nl weten duizenden jongeren elkaar te vinden. Ze



geven elkaar tips, scheppen op over vangsten, discussiëren over het beste aas en hoe je verantwoord met vis omgaat. Zo zie je dat technologische vooruitgang en natuurbeleving elkaar versterken en beslist geen tegengestelde werelden zijn.

### ZOETWATERCOWBOYS

Bij ons in het dorpje Beilen heb je twee raszuivere zoetwatercowboys die regelmatig op Stekkie.nl te vinden zijn: Roy en Geryon. Twee viskameraden van het eerste uur. Samen ontdekken ze de Drentse waterwereld en proberen ze alle vissoorten te vangen die daarin zwemmen. Naar goed voorbeeld van VIS TV hadden ze onlangs een missie voor zichzelf georganiseerd:

verbreek je persoonlijke lang vissen uurrecord aan de Beilervaart. Het uurrecord kwam te vervallen zodra iemand de stek voortijdig verliet. Toen ze eenmaal aan het vissen waren (en de tijd dus liep), kwam het duo erachter dat ze hun proviand waren vergeten. Zonder eten en drinken zette het tweetal de missie voort. Ze zouden, in tegenstelling tot het VIS TV-duo Ed en Marco, wél voor alle missies slagen, werd mij verteld. De nacht viel en ze vingen een aantal zeelten, voorns en veel dikke brasems. Op het moment dat de twee vrienden nog vijf uurtjes moesten vissen, hield Roy het niet meer van de honger. Maar hij weigerde om als spelbreker naar huis te gaan. Er werd een survivalplan bedacht dat Bear Grylls

*De wekker gaat om 5.00 uur in de ochtend. Tegen de wind in, gebogen over het stuur, staand op de pedalen beklimmen ze het viaduct, met de fiets naar het water.*

*Roy toont de prachtige spiegelkarp die hij tijdens de missie aan de Beilervaart wist te vangen.*



op Discovery Channel niet zou misstaan. De vrienden besloten om een brasem te vangen en deze op te eten. Het plan slaagde, de brasem kreeg een genadige tik op de kop en zonder blikken of blozen zette Roy zijn tanden in de rauwe brasem. De honger was snel gestild. "Daar win je de oorlog mee", zou mijn opa gezegd hebben! De missie werd succesvol afgerond: 16 uur aan één stuk gevestigd waarmee het oude record met ruim een uur werd verbroken. Daarbij vingen ze een vijftal dikke zeelten, een prachtige spiegelkarp en dus een brasem die aan de hongerige maag werd opgeofferd. Enkele uren later stond het hele verhaal al in geuren en kleuren op Stekkie.nl zodat andere viskinds konden meegenieten!

### GEBOREN VISSERS

Jongens zoals Roy en Geryon zijn als visser geboren, bouwden boomhutten en kwamen met slakken en kikkers thuis. Elke sloot is nog steeds een uitdaging, elke vissoort moet gevangen en het huiswerk is iets voor morgen (en anders overmorgen). De meisjes op het schoolplein zijn voor een ander, de metersnoeken zijn voor hun. De wekker gaat om 5.00 uur in de ochtend. Tegen de wind in, gebogen over het stuur, staand op de pedalen beklimmen ze het viaduct, met de fiets naar het water. Emmer aan het stuur, foedraal om de nek, blik op oneindig. Dat zijn de vissers van morgen. Beste ouders, ook al worden het geen voetballers, wees blij dat ze achter het riet zitten en niet op de hoek staan. Motiveer ze en gun ze de mooiste hobby die je als opgroeiend kind in Nederland maar kan hebben. ■

### VAN WEB TOT WATERKANT

Als jeugdige visser kun je op talloze plaatsen terecht om beter te leren vissen en leuke visvriendjes te ontmoeten. Dit kan letterlijk van het web tot aan de waterkant. Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste platforms:  
 Internet: op [www.stekkie.nl](http://www.stekkie.nl) kunnen kids hun eigen profiel aanmaken, met vangsten pronken en over hun hobby discussiëren. Dit is een ideale manier om vismaatjes in de buurt te vinden.  
 Hengelsportverenigingen: veel verenigingen hebben een actieve jeugdcommissie die vislessen, jeugdkampen en wedstrijden voor de jeugd organiseren. Op [www.vispas.nl](http://www.vispas.nl) kun je de dichtstbijzijnde vereniging vinden.  
 Karpers Studiegroep Nederland: deze enthousiaste groep karpervissers heeft een zeer actieve jeugdcommissie waar de jonge karpervisser terecht kan. Op [www.karpersstudiegroep.nl](http://www.karpersstudiegroep.nl) vind je alle informatie om met deze club in contact te komen.