

Check via www.hetvisblad.nl de 'uitzending gemist' van 'Help, mijn man heeft een hobby'



Jacob Evers werd op tv geportretteerd als een ietwat obsessieve karpervisser. Een held dus!

FANATIEK KARPERVISSEN: 'RELATIEPROOF'?

Op bezoek bij Jacob – 'Help, mijn man heeft een hobby' – Evers

Wie herinnert zich hem niet: de aflevering van het RTL-programma 'Help, mijn man heeft een hobby' met de bloedfanatieke karpervisser Jacob Evers in de hoofdrol. Als de verpersoonlijking van de fanatieke sportvisser, genoot Jacob natuurlijk de sympathie van de sportvissende kijkers. Maar bij veel niet-vissers ontstond het beeld dat sportvissers wel erg ver kunnen gaan in hun hobby. Reden genoeg om 'onze' Jacob drie jaar na de uitzending eens op te zoeken. Is hij nog bij zijn toenmalige vriendin Mariska? Of beter gezegd: is zij nog bij Jacob?

TEKST EN FOTOGRAFIE ROBERT DE WILT

De essentie van het inmiddels gestopte programma 'Help, mijn man heeft een hobby', was dat partners of familieleden van 'doorgeslagen' hobbyisten de noodklok luidden en intermediair John Williams inschakelden om te helpen. John ging vervolgens met hulp

van een mental coach aan de slag en probeerde de gezinssituatie weer naar een 'gezond' niveau terug te brengen. Zo ook in huize Evers, waar vriendin Mariska besloot haar vriend Jacob op te geven voor het programma. Jacob ging immers ieder

weekend van vrijdag tot zondag karpervissen en was dus niet vaak thuis bij de vrouw en dochter.

OP BEZOEK

Bij een van zijn thuiswateren nabij zijn woonplaats, het Gelderse Westervoort, ontmoet ik

Plezier en ontspanning staan voorop bij Jacob en zijn vaste vismaat Dennis.



"Ssst. Weet zij veel dat dit ding ruim duizend euro kostte!"

Jacob. Aan de oevers van een mooie kleiput zit hij met zijn vaste vismaat Dennis te karpere. Op de prangende vraag of hij en Mariska nog steeds samen zijn, ant-

woordt Jacob resoluut: "Jazeker, het gaat heel goed met ons! Inmiddels hebben we er naast ons dochtertje Francisca nog een tweede kleine bij gekregen.



"Schatje, ik kom wat later thuis. De vis is 'los'."

Een zontje: Marciano." Twee kinderen vindt hij trouwens wel genoeg. "We hebben nu een zoon en een dochter en daar houden we het bij. En ja, meer keus is er ook niet!"

OPLOSSINGEN

Maar hoe heeft hij zijn passie voor het karpervissen en zijn gezinsleven nou precies in balans gebracht? Jacob barst los: "Die uitzending was voor mij toch wel een eye-opener. Kijk, elke hobby is in den beginne vaak extreem. Ik viste pas een paar jaar op karper, was bloedfanatiek en wilde me helemaal vastbijten in bepaalde wateren. Ik moest en zou er telkens vol voor gaan, zonder concessies te doen aan de beschikbare vistijd." Toch geeft Jacob toe dat het op een zeker moment wat te ver ging. "Niemand die me het plezier van het vissen

kwijt. Tegenwoordig heb ik daarom goede afspraken met Mariska gemaakt, en dat werkt prima. Zo ga ik nog hooguit twee weekenden per maand vissen. Welke weekenden dat dan zijn, daar laat ze me vrij in. Bovendien doe ik het ook doordeweeks rustiger aan", aldus Jacob. "Destijds was ik zo'n beetje volcontinu met vissen bezig. Als ik niet zelf aan het vissen was, dan was ik wel bij vismatten of aan de waterkant aan het kijken. Ook doordeweeks."

BEWUST VRIJGEZEL

Bij Jacob's vismaat Dennis – die voor de gezelligheid ook is aangeschoven – ligt dat iets anders. Die is 25, woont nog thuis, heeft geen vriendin en kan doen en laten wat hij wil. "Mijn laatste vriendin werkte trouwens in de horeca, dus zij was toch al vaak aan het werk



ooit mag en zal afpakken. Maar als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat het inderdaad wel wat te gek werd. Op een gegeven moment was ik standaard ieder weekend van huis. Geen wonder dat Mariska ten einde raad was. Gelukkig hebben we op tijd kunnen ingrijpen."

'GROOTSTE VISJE'

Zich bewust van het feit dat hij zijn relatie en gezinsleven op het spel zou zetten door op dezelfde toer door te gaan, besloot Jacob te veranderen. "Grote karpers vangen is leuk. Maar verlies je daardoor je lieve vriendin, dan ben je uiteindelijk wel het grootste visje

als ik ging nachtvisser", licht Dennis toe. "En nu ik vrijgezel ben, kan ik doen en laten wat ik wil. Mocht ik toch weer een vriendin krijgen, dan zal dat uiteraard ten koste gaan van een deel van mijn vistijd: Jacob vult vismaat Dennis aan. "Ik vind het verstandig dat een hoop fanatieke karpervissers er bewust voor kiezen om vrijgezel te blijven. Zo ontstaan er ook geen relatieproblemen door iemand zijn passie.

GEZINSACTIVITEITEN

Nu Jacob zijn visfrequentie stevig heeft teruggeschroefd, rijst de vraag hoe hij deze extra tijd tegenwoordig spendeert.

“We gaan nu veel vaker met het gezin op pad. Die kids vinden het geweldig als we naar de diertuin gaan. Of een dagje naar van die grote indoor speeltuinen.” Jacob zou het stiekempjes wel leuk vinden als zijn zontje Marciano mettertijd ook het vissen oppakt. “Ik heb liever dat mijn kind aan de waterkant zit te vissen met leeftijdsgenootjes, dan dat hij over een paar jaar ergens op straat rondhangt. Maar ik ga hem er zeker niet toe dwingen. Als hij liever op ballet wil, dan gaat hij maar lekker op ballet. Mijn kinderen moeten vooral doen wat ze zelf leuk vinden.”

ANDERE INSTELLING

Ook tegen zijn visserij kijkt Jacob nu heel anders aan dan voorheen. “Kijk, iedereen wil graag dikke vissen vangen. Ook ik. Maar het moet niet zo zijn dat het een ‘moetje’ wordt. De basis moet zijn dat je ook gaat vissen om gewoon lekker te ontspannen.” Dat is de reden waarom Jacob tegenwoordig beter kan relativeren en een gulden middenweg

heeft gevonden tussen hobby en gezin. Hij wil daarover graag nog wel iets kwijt: “Man-

nen die in hetzelfde schuitje zitten als ik destijds, moeten goed nadenken over wat ze

willen. Want voor je het weet, is je relatie kapot. En dat is het toch meestal niet waard.” ◀

Jacob Evers: “Elk weekend nachtvisserij levert thuis problemen op. Hou het in het redelijke, en blijf anders vrijgezel!”



De Visblad relatie top 10

Ben jij als karpervisser (of fanatiek zee-, wit- of roofvisser) vaak van huis? Houd je vrouw of vriendin dan te vriend met de tien Visblad relatietips. Denk aan de volgende dingen:

- 1 Stop met zelf boilies draaien en ga voor freezerbaits/readymades.
- 2 Schaf een eigen vriezer of vrieskist aan.
- 3 Draag buiten het vissen om géén camouflage kleding.
- 4 Zeg dat een visboot vooral juist is om ook ‘saampjes’ mee te varen.
- 5 Zeg dat je ‘voor het gezin’ graag een station auto wilt.
- 6 Was zelf je eigen, naar vis stinkende, kleding.
- 7 Houd de kassabonnetjes van de hengelsport zaak onder de pet.
- 8 Stuur je vriendin geregeld een sms-je – en dan niet met een update van de vangsten.
- 9 Neem kort voor én kort na een buitenlandtrip je partner mee uit eten.
- 10 Zeg dat je iets leuks gaat doen met de kids, en ga vervolgens met ze vissen.