

PRISCILLA SALOMONS, DE KARPERENDE KAPSTER

Hoewel het aantal sportvissende vrouwen gestaag stijgt, is de hengelsport nog steeds vooral een mannenwereld. Priscilla Salomons trekt zich daar echter weinig van aan. De visserij werd haar met de paplepel ingegoten: pa Salomons nam haar als peuter al mee naar de waterkant. Zij neemt haar passie voor de karpervisserij dan ook zeer serieus en verdient daarom terecht het respect van haar overwegend mannelijke collega's.

TEKST JEROEN SCHOONDERGANG FOTOGRAFIE SANDER BOER

Als we Priscilla Salomons, eigenaar van een kapsalon in het Drentse Nieuw-Balinge en verslingerd aan karpervissen, ontmoeten is het direct duidelijk dat we met een 'hardcore' karpervisser te maken hebben. De regen komt met bakken naar beneden, maar het lijkt Priscilla niet te deren. In haar bivy heeft ze het prima voor

elkaar: stretcher met slaapzak, stoeltje ernaast en de benodigde attributen keurig op hun plek. Net als de tent is ook haar humeur opgeruimd, zelfs na een nacht zonder aanbeet in de onophoudelijke regen. "Je moet het jezelf zo aange-naam mogelijk maken als je vist", zegt ze. "En het mag ook best gezellig zijn. Gisteravond heb ik nog bezoek gehad

"Je hoeft als vissende meid echt niet met roze hengels te vissen"

Hoewel Priscilla het karpervissen graag met vriend en kids doet, gaat ze net zo makkelijk alleen naar de waterkant.



Radiografische voerbout, fluo pop-ups, Priscilla is goed uitgerust.

van mijn moeder, en vriend Kenny met mijn oudste zoon Levi. Later kwam een vriendin van me langs die warme chocolademelk met slagroom meebracht. Zo is het hier toch goed uit te houden, zelfs als de karper niet wil meewerken."

PA SALOMONS

De bivvy staat aan de oever van de Wold Aa bij Ruinerwold. Het is een vrij smal water, maar kent volgens Priscilla een uitstekend karperbestand. "Onlangs heb ik hier nog een mooie spiegel van een pondje of achttien gevangen." De Wold Aa is ook een uitstekend witviswater. Priscilla's vader heeft zich dan ook aan de andere kant van de brug genesteld en vangt na een trage start een aantal fraaie brasems. Pa Salomons is de startmotor geweest voor de sportvisloopbaan van Priscilla. "Zelfs als peuter nam hij ons mee. Dan zaten mijn zus en ik in de box aan de waterkant, terwijl mijn vader lekker zat te vissen. Hij is altijd gek geweest op witvissen en zodra ik een hengel kon vasthouden ben ik er ook mee begonnen. Mijn zus heeft echter weer helemaal niets met vissen."

'VISWIJFIE'

Tot Priscilla het karpervirus in 2007 overnam van vriend Kenny, viste ze vooral op witvis en snoek. "Ik denk dat ik altijd wel een beetje een jongensmeisje ben geweest. Lek-

ker in de natuur, in alle rust met een hengel. Iets mooiers is er niet." Van dat jongensmeisje is weinig te merken als Priscilla haar kapsalon bestiert in Nieuw-Balinge. Veel van de klanten weten dan ook niet dat zij worden geknipt door een karpervisser. "Soms komt het gesprek er wel eens op. Meestal zijn klanten dan erg verrast, maar ze reageren doorgaans allemaal enthousiast. Ze vinden het wel stoer dat een meid alleen de natuur in trekt om te vissen. Eén van



de klanten noemt me altijd viswijfie, als ze belt voor een afspraak. Maar ik houd de visserij en de zaak gescheiden. Geen foto's met karpers aan de muur van de kapsalon. Al

ligt Hét Visblad wel standaard op de leestafel."

VOERPLEK

Het is een lange nacht geweest voor Priscilla. Ondanks de



"Lekker in de natuur, in alle rust met een hengel. Iets mooiers is er niet."



Kinderen Ian (l) en Levi komen gezellig even langs.

stromende regen die op de tent tikt, heeft ze toch nog af en toe de ogen dicht gehad. "Ik ben er één keer uit geweest, omdat de beetverklikker van mijn linker hengel ging. Jammer genoeg was het loos alarm; ik denk een lijnzwemmer. Het is dus een rustig nachtje geweest. Wel jammer, want ik was er graag een aantal keren uit gegaan om een karper te drillen. Maar ja, zulke nachten horen erbij. Gelukkig maak je op dit water ook overdag een goede kans op een aanbeet." Aan de voorbereiding heeft het uitblijven van succes niet gelegen. Vier dagen op rij heeft Priscilla hier gevoerd. Ze gelooft meer in het vissen op een voerplek, dan in spontane sessies. "Ik denk dat je de vis veel beter op de stek houdt wanneer je een voerplek hebt voorbereid."

KLEURKEUZE

Ook aan materiaal laat de voorbereiding van Priscilla niets te wensen over. Ze vist met twee vrij korte hengels – 'drie vind ik te veel gedoe' – waarmee ze beide oevers van het smalle kanaaltje bestrijkt. De hengel voor de overkant van het kanaal, werpt ze zonder onderlijn uit op de verre oever. Daarna loopt ze via een

bruggetje naar de overkant en monteert daar pas de beaasde onderlijn, alvorens de montage te water te laten. "Zo weet ik tenminste dat ik precies op de juiste plek vis." Priscilla denkt na over haar visserij en logenstrafte keer op keer het vooroordeel dat sportvisvrouwen alleen maar vissen, omdat hun partner dat wel leuk vindt.

Daarover filosoferend kan ze ook behoorlijk nijdig worden over de aparte manier waarop de hengelsportindustrie naar vissende vrouwen kijkt. "Waarom zou je als sportvisvrouw met een roze hengel en beetverklikker moeten vissen? Ik zoek mijn materiaal liever op kwaliteit uit, dan op een kleurtje." Kleurkeuze bewaart

Priscilla liever voor het aas. Ze zweert in veel gevallen bij een fel oranje pop-up bovenop haar boilie. Het moet zeker werken, getuige het feit dat Priscilla genoeg foto's met dikke vissen op haar iPhone kan showen.

SPORTVISGEZIN

De familie Salomons is een sportvisgezin. Dat heeft



Priscilla met een recente vangst: een Drenthse schone.



Weer of geen weer, deze visdame pur sang zoekt graag het water op.

LOOS ALARM

Het is tegen de middag en de matige regen is weer overgegaan in een hoosbui. In de tent heeft Priscilla het echter goed voor elkaar. Er is voldoende eten, een kachel-tje houdt het interieur en de botten warm en droog en het is comfortabel luieren op de stretcher. Maar het oog blijft gericht op de beetverklidders. En net als een groep dappere hardlopers de nattigheid trotseert langs het kanaal, klinkt er een luid signaal door de tent.

Opnieuw loos alarm, zo blijkt. Het ziet er niet naar uit dat er vandaag een vis in het net komt. Maar ook blank-dagen moet je als hardcore karpervisser bijschrijven. Want dat Priscilla een échte karpervisser is, staat na een sessie onder zulke barre omstandigheden als een paal boven water.

behoorlijk wat voordelen. In sommige huishoudens kijkt moeder de vrouw fronsend toe als manlief een zootje van de keuken maakt bij het bereiden van aas. Hier is het een familieaangelegenheid als er bijvoorbeeld tijgernoten worden gekookt. En ook de andere voorbereidingen worden vaak samen getroffen. Priscilla maakt haar eigen onderlijnen en ook het overige materiaal is piekfijn in orde. Zelfs een radiografisch bestuurbare voerboot met dieptemeter behoort tot het arsenaal. Ze is dan ook een graag geziene gast bij 'haar' hengelsportwinkel, de Tacklebox in Beilen.

IEDER WEEKEND

De visgekte in huize Salomons is niet voorbijgegaan aan haar vijf jaar oude zootje Levi en de jongste telg Ian. Vooral in het voorjaar en de zomer gaan de kinderen vaak en graag mee, wanneer Priscilla en/of Kenny erop uit trekken. Priscilla: "We zijn in de zomer ieder weekend aan het vissen. Maar de kinderen gooien ook zelf graag een hengeltje uit." Vooral Levi begint het in de vingers te krijgen. Onder het kennersoog van zijn moeder wist hij al een aantal fraaie snoeken te vangen. "Betrek je kinderen bij je hobby en gebruik ze

niet als excuus om er niet op uit te gaan", geeft Priscilla als tip aan vissende moeders én vaders. "Ik heb het geluk dat ik op twintig passen van een mooi viswatertje woon, waar we op witvis, snoek én karper kunnen vissen. In de zomer ga ik na het werk vaak nog even aan het water zitten. De kinderen liggen dan op bed en de babyfoon ligt naast me. Als er iets is, ben ik met een paar tellen weer thuis. Voor mij zijn die momenten een mooie gelegenheid om eens iets anders te proberen. Ik ben dit jaar langs ons thuiswatertje met de pen op karper gegaan. Dat heeft me nog niet veel succes opgeleverd, maar je moet alles toch eens hebben geprobeerd."

VISVAKANTIES

De familievakanties in huize Salomons staan ook in het teken van karpervissen. Een gedenkwaardige vakantie was naar een bijzondere plek in Frankrijk. "Toen we op de plek aankwamen, dacht ik: waar zijn we nu beland?", zegt Priscilla. "Maar eenmaal door het hek kwamen we in een paradijsje terecht. Kenny en ik en hebben heerlijk kunnen vissen. En de kinderen hebben de tijd van hun leven gehad. Die hadden lekker water in de buurt en konden zich de hele dag vermaken.

Die hoeven echt niet te worden beziggehouden. Dat zijn toch de mooiste vakanties."

TIPS VAN PRISCILLA

- Gebruik je kinderen niet als excuus om niet te vissen, maar neem ze mee tijdens karpersessies.
- Geniet lekker van de natuur en het buiten zijn. En ruim je rotzooi op als je klaar bent met vissen.
- Als er in de buurt van je stek andere vissers zijn, overleg dan even over waar je kunt en gaat vissen. Dat scheelt vaak veel gezeur.
- Doe niet zo geheimzinnig. Veel karpervissers maken van alles een mysterie. We hebben dezelfde hobby, dus laten we onze kennis delen.

Genieten van je hobby, en elkaar iets gunnen."

