

Wat Jöran en Ann-Christin betreft, is vissen een prima hobby om ook als stel te doen.

LIEFDE AAN DE WATERKANT
Teamwork binnen je relatie!



Ieder weekend trekt Ann-Christin er op uit met haar man en hun eigen visboot.

Vissende vrouwen zijn de laatste jaren sterk in opmars. Zo kwamen we op www.metersnoeken.nl de visverslagen van Ann-Christin van Ingen-Weigel tegen. Daarop stuurden we fotograaf Sander Boer een dag met haar en haar man Jöran op pad. In deze bijdrage beschrijft Ann-Christin hoe zij als vrouw met het vissen in aanraking is gekomen en maakt ze duidelijk dat de sportvisserij ook vrouwen veel te bieden heeft.

TEKST ANN-CHRISTIN VAN INGEN-WEIGEL
FOTOGRAFIE SANDER BOER

De eerste keer dat ik met een hengel aan de waterkant stond, was bijna vijf jaar geleden. Dat was toen mijn man, die zelf al dertig jaar vist, mij een keer meenam voor een dagje vissen. Ik weet nog goed dat

ik toen mijn eerste vis ving: een klein voorntje. Wat was ik trots! Het onthaken mocht mijn man nog doen, maar ik heb de vis wel zelf teruggezet. Het vissen vond ik al meteen erg leuk, maar ik was toen nog niet echt fanatiek. Dat



Het roofvissen heeft de voorkeur vanwege de diversiteit aan technieken.

veranderde een jaar later tijdens onze vakantie in Zweden. Daar ving ik mijn eerste snoek en dat gaf zo'n geweldige kick



Van competitie is geen sprake. Je geniet samen van iedere vangst.

dat ik besmet raakte met het (roof)visvirus. Sindsdien zouden er nog vele vissen volgen, maar daarover later meer.

FINESSE

In het begin visten we zowel op witvis, karper als roofvis, maar sinds we vorig jaar in het bezit zijn van een boot vissen we voornamelijk nog op roofvis. Deze visserij spreekt mij het meest aan vanwege de enorme diversiteit aan technieken. Voor iedereen (en dus ook voor vrouwen) is er wat wils bij. Houd je meer van subtiel vissen, dan kun je gaan verticalen of dropshotten. Houd je meer van het wat grovere werk, dan kun je bijvoorbeeld gaan slepen. Zelf vind ik verticalen en dropshot-

ten op snoekbaars het leukste, omdat deze manier van vissen uiterste concentratie en finesse vergt. Vaak bijten de vissen heel voorzichtig. Het is dan de kunst om deze aanbeten te herkennen en op het juiste moment aan te slaan. Dat fijne gevoel dat je voor deze manier van vissen moet hebben, spreekt mij enorm aan. En misschien hebben juist vrouwen dat wel meer in zich dan mannen, haha!

SAMEN MET MANLIEF

Vissen doe ik altijd samen met mijn man. Soms gaat ook mijn schoonvader mee of een bevriend stel dat ook samen vist. Het leuke aan vissen met je partner is dat je samen met dezelfde activiteit bezig bent. Eigenlijk begint het thuis al met de voorbereiding. Samen praten over welke vissoort we

gaan belagen, de keuze van het water en welke techniek we gaan gebruiken. Dat levert vaak leuke en interessante discussies op. Vooral als je al wat speurwerk op het internet hebt gedaan en dan je partner met jouw opgedane kennis kunt overtuigen om voor een bepaalde techniek of een bepaald water te kiezen. Dat levert soms verrassende blikken op bij mijn partner. Ik geniet daar stiekem enorm van.

PICKNICKEN

Gingen we in het begin meestal één keer per week vissen, nu is dat in de regel zelfs nog vaker. Het gehele weekend staat meestal in het teken van het vissen en soms ook nog een keertje doordeweeks als



Ann-Christin verzorgt de catering. Niet omdat dat de rolverdeling man-vrouw is, maar simpelweg omdat vrouwen beter koken!

dat zo uitkomt. Het prettige van doordeweeks vissen is dat het dan veel rustiger is op en aan het water. En – toeval of niet – vaak zijn ook de vangsten beter, is mijn ervaring. Als we dan eenmaal langs de waterkant staan of in de boot

het uiteindelijk toch samen. De een vangt de vis en de ander schept hem. Vervolgens samen onthaken en nog een foto maken. Daar genieten we beiden ontzettend van. Echt teamwork dus! En ik ben er van overtuigd dat we door het

mogelijk te onthaken, op te meten en – na het maken van een foto – terug te zetten. Daarbij geeft het een enorme voldoening als je de vis weer onbeschadigd zijn vrijheid tegemoet ziet zwemmen. Dat is sportvissen pur sang!

SIZE MATTERS

Wat het vissen ook zo mooi maakt, is dat je lekker de hele dag buiten bent. Samen in de vrije natuur lekker actief bezig zijn met een gezamenlijk doel: die ene kanjer vangen. Je probeert toch steeds je eigen records een beetje scherper te stellen. Dat vind ik een mooie uitdaging. Zo was mijn eerste snoek 73 cm. Dat vond ik toen al een enorme vis. Nu staat mijn record op 104 cm en probeer ik elke keer om een nog grotere te vangen. En als dat dan lukt, geeft dat gewoon een mooi gevoel. Uiteraard ben ik blij met elke vis, maar zo'n persoonlijke recordvis is

ALLROUND

Zoals ik al eerder heb opgemerkt, is het vissen op karper en witvis bij mij een beetje op

toch wat bijzonders. Mijn man zegt altijd dat vrouwen grote vissen aantrekken. Volgens hem is dat zelfs wetenschappelijk bewezen. Ik moet hier altijd een beetje om lachen. Feit is echter wel dat ik vaak meer en ook grotere vissen vang. Daar heeft mijn man echter geen moeite mee. Dat vindt hij juist wel mooi: zijn stoere vrouw met zo'n grote vis in haar handen.

PIONIEREN MET DE VISPAS

Met de VISpas heb je een enorm areaal aan viswater ter beschikking. Wij vissen daarom ook regelmatig met de boot op water waar we nog nooit eerder zijn geweest. Dat is op zich al een uitdaging en zo zie je ook nog eens wat van Nederland. Waar moet je echter beginnen? Het oude vertrouwde water waar je regelmatig vist, ken je door en door en je weet precies waar de goede stekken zijn. Dat voordeel heb je op onbekend water natuurlijk niet. Het geeft dan extra voldoening als je op dat onbekende water toch een vis weet te vangen.

“Dankzij het vissen hebben we ook een hechtere relatie gekregen.”

zitten, proberen we het zo gezellig mogelijk te maken. We nemen altijd iets lekkers te eten en te drinken mee. In deze periode is dat vaak erwtensoep of knakworstjes en warme chocolademelk. 's Zomers gaat meestal de koelbox mee met lekkere koude dranken. Noem het 'vissend picknicken'.

TEAMWORK

Tussen mijn partner en mij is er absoluut geen sprake van competitie. Als ik een vis vang, is mijn man net zo blij als wanneer hij er zelf een vangt. In zekere zin doe je

vissen ook een hechtere relatie hebben gekregen.

VISSEN SAAI?!

Door niet-vissers wordt vaak gezegd dat vissen saai is. Het tegendeel is echter waar. Zo is er de spanning van het wachten op de aanbeet en vervolgens het gevecht met de vis. Daarna de spanning totdat de vis zich voor het eerst laat zien. Dat blijft altijd een mooi moment vind ik. Je ziet dan voor de eerste keer wat voor vis je hebt gehaakt en hoe groot hij ongeveer is. Als de vis eenmaal geschept is, proberen we de vis zo snel



Ann-Christin: “Ik ben blij met iedere vis, maar een nieuw record vangen vormt wel een uitdaging van jewelste!”



Ann-Christin houdt alles nauwkeurig bij in een digitaal logboek. Ook het gebruikte kunstaas.



Gezelligheid is erg belangrijk tijdens het vissen.

de achtergrond geraakt. Toch doen we ook dat af en toe nog wel: in deze visserijen zijn nog voldoende uitdagingen te vinden. Zo wilde ik per se een keer een karper vangen. Dat lukte me afgelopen zomer eindelijk. Ik viste met een drijvende broodkorst op een plek waarvan ik wist dat er joekels van karpers zwommen. Op die dag zag ik ze ook zwemmen. Broodkorst ertussen gooien en wachten maar. Als je dan op een gegeven moment zo'n karper op je broodkorst af ziet komen, is dat enorm spannend en zenuwslopend. Pakt hij het brood of niet? In dit geval pakte hij het en kon ik een mooie spiegelkarper van 90 cm lang en 30 pond zwaar landen. Mijn eerste en enige karper, maar meteen een kanjer. Geweldig gewoon!

LAARZEN MET HOGE HAKKEN?

Naast het vissen zelf, bezoeken mijn partner en ik ook regelmatig hengelsportbeurzen. Lekker rondstruinen op zoek naar koopjes en een praatje maken met bekende vissers. Wat me daarbij wel opvalt op zo'n beurs – en trouwens ook in hengelsportzaken – is dat het hele sportvisserijgebeuren nog een typische mannenwereld is. Vaak gelooft men niet dat je zelf ook vist en wordt

alleen mijn man aangesproken. Hier is volgens mij nog een inhaalslag te maken. Dus mannen, denk er aan: er zijn

voor de hengelsportbranche om hieraan meer aandacht te besteden en speciale vrouwenkleding op de markt te brengen? Voor vrouwen is dit immers een belangrijk item.

“Vaak gelooft men niet dat je zelf ook vist en wordt alleen mijn man aangesproken.”

ook vrouwen die vissen! Overigens valt mij verder op dat er weinig mooie viskleding voor vrouwen is. Misschien iets

GA EENS MEE!

Ik hoop dat ik met mijn verhaal nog meer vrouwen kan aanzetten om te gaan

vissen. Aan alle vrouwen in Nederland zou ik willen zeggen: ga eens een keer met je vissende man mee, of met een vriend of vriendin die ook vist. Vissen is absoluut niet saai en zeker niet alleen iets voor mannen. Wellicht dat ook jij besmet raakt met het visvirus en straks op jacht gaat naar die kanjers. Met je partner, een familielid, of gewoon eens in je uppie. En voor de mannen die dit lezen: vraag je vrouw of vriendin eens een keer mee uit vissen! Wie weet zien we elkaar dan een keer langs de waterkant. 🐟



Aan alle vrouwen: ga ook eens een dagje met je partner mee!