

10

VRAGEN

AAN RICHARD KRAJICEK

Hij won Wimbledon, is getrouwd met Daphne Dekkers en is toernooi-directeur van het ABN-AMRO tennistoernooi. Hij haalt maar liefst vier top5-spelers van de wereldranglijst naar de Ahoy waar van 18 t/m 24 februari de 35-ste editie van dit evenement wordt gehouden. Een maand later kan hij tijdens de Visma op dezelfde locatie zijn hart ophalen aan zijn andere passie: sportvissen.



1 Wat vind je de mooiste visserij en waarom?

Ontspannen op voortjes vissen met mijn zoon en dochter. Lekker weer, vaak beet krijgen en niet al te grote vissen vangen.

2 Hoe belangrijk is de hengelsport voor jou?

Ik ben een mooi-weer-visser. En vrienden, mijn vader of mijn kinderen moeten er bij zijn, dat vind ik wel zo gezellig.

3 Hoe ziet jouw ideale vismaat eruit?

Mijn kinderen zijn mijn ideale vismaatjes. Die zijn nog oprecht blij met elke vis die aan de haak wordt geslagen. We hebben echt de grootste lol met het wedstrijdje wie aan het eind van de dag de meeste vis heeft gevangen.

4 Wat is jouw meest kostbare bezit op sportvisgebied?

Heel simpel: de gezelligheid die het vissen met zich meebrengt.

‘Mijn kinderen zijn m’n beste vismaatjes’

5 Wat is je meest dramatische visverhaal?

Toen ik een jaar of tien was hebben mijn vader en ik een roeiboot gehuurd op een meertje in ergens in Nederland. Vervolgens goot het de hele dag van de regen en tot overmaat van ramp vingen we echt helemaal niks.

6 Wat is je mooiste ervaring in de hengelsport?

Het meest grappige visverhaal heb ik met mijn opa uit Tsjechië beleefd. Hij was op bezoek in Nederland en natuurlijk moest er gevestig worden. We zaten voor dag en dauw aan het water, met op de top van de hengel een topbelletje bevestigd. Mijn opa tuurde urenlang met een engelengeduld onverstoort naar zijn hengeltop. Toen het uiteindelijk licht werd, zag hij dat hij zijn aas precies op een dukdalf had gegooid. Je had zijn gezicht moeten zien!

7 Vis je wel genoeg?

Nee, helaas niet. Maar zoals gezegd ben ik een mooi-weer-visser. En van dat mooie weer hebben we niet zoveel gehad de laatste tijd...

8 Heeft de politiek genoeg oog voor de sportvisserij?

Ik heb geen idee wat de politiek wel en niet voor de visserij doet.

9 Waar zou je nog wel eens een hengeltje willen uitgooien?

Ergens waar marlijn of tonijn zwemt. Het schijnt ongelofelijk te zijn om zo’n vis te vangen. Ik heb in Portugal een keer een haai gevangen, maar die vechten dus totaal niet – dat was weinig spectaculair.

10 Mag je overdrijven als het over vangsten gaat?

Ja hoor, dat hoort bij vissen natuurlijk.

Richard met een fraaie karper van de Amsterdamse Amstel waar hij ook graag op snoekbaars vist. Trekt hij er met zijn kinderen opuit, dan mag het allemaal een slagje kleiner en wordt er vooral op voortjes gevestig.