

GEHECHT AN HOLLAND

NEDERLAND SPORTVISLAND

Het gras is altijd groener bij de buren. Daarom zijn er ook 27.000 Duitsers met een VISpas. Een van hen is Jörg Rubbers (45). Deze oosterbuur doet in dit artikel uit de doeken waarom hij zo graag in Nederland komt sportvissen.

TEKST: HARRY DE WILT > FOTOGRAFIE: RICK JANSEN

Aan de oevers van de Kleine Rietplas in Emmen heeft Rubbers een verzameling hengelsportmateriaal uitgesteld waarmee je in alle weers- en visomstandigheden uit de voeten kunt. De uit Lingen (Niedersachsen) afkomstige sportvisser heeft dan ook zijn eigen hengelsportzaak en is tevens visgids voor zijn landgenoten die in Nederland (snoek, oftewel Hecht in het Duits) of Spanje (meerval) willen vissen. “Maar negentig procent van mijn visuren maak ik in Holland. Hier heb ik alles wat ik als sportvisser nodig heb – das Paradis!”

HENGELEXAMEN

Dat mag een Nederlander wellicht wat vreemd in de oren klinken, maar wordt al snel duidelijk als Rubbers de situatie van de Duitse sportvisser schetst. “Hier koop je in de hengelsportzaak een VISpas en kun je gaan vissen. Bij ons moet je eerst verplicht een cursus volgen voordat je het officiële examen kunt afleggen (à raison van € 60,-). Het Angelschein dat je na het examen krijgt, is geldig in heel Duitsland. Daarnaast is een Jahresfischereischein (de basisvergunning van € 30,- per jaar) vereist. En daar komt dus ook nog de aparte vergunning van de visrechthebbende bij. Je moet in Noordrijn-

Westfalen zelfs al een Angelschein hebben voor forelennisvijvers. Reine Geldmacherei!”

VISRECHTEN

“Aan de Duitse visakte is geen enkel visrecht verbonden, dus moet je overal plaatselijke vergunningen halen”, vervolgt Rubbers. “Dan is dit beter”, wijst hij op de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018. “Zo’n haast landelijke dekking met één vergunning is fantastisch.” Dan komt de smartphone tevoorschijn en wordt de VISplanner app geopend. GPS aan, VISpasnummer invoeren, en de Grote en Kleine Rietplas in Emmen verschijnen blauw ingetekend in beeld. “Hier mag ik dus vissen. Zo’n hightech hulpmiddel is toch fantastisch?! Vroeger had ik voor mijn regio wel vijf verschillende visvergunningen”, zegt Rubbers, terwijl de VISpas (inclusief stickers voor de Nachtvisen Derde hengeltoestemming) en de Gezamenlijke Lijst zijn tas weer ingaan. “Nu heb ik er nog maar één: ik vis toch het meest in Holland.”

VISSEN VOOR DE POT

Overigens bestaat sportvissen voor de Duitse wet helemaal niet, voegt Rubbers toe. “Je wordt uitsluitend ge- >>





De aasvis wordt met een voerboot precies op de stek gedropt.



Zorg bij het snoeken voor een lange onthaaktang.

'WIST JE DAT BOOTVISSEN IN DUITSLAND HAAST OVERAL VERBODEN IS?'



acht om te vissen voor consumptie door mens of dier, niet voor je plezier. Dat staat in de Dierenbeschermingswet. Dit houdt in dat je verplicht bent om alle gevangen maatvis te doden en mee te nemen voor de pan – ook al eet je geen vis en heb je geen kat. Anders kun je een heel hoge boete krijgen”, gruwelt catch & release aanhanger Rubbers. “Grote vissen zijn van essentieel belang voor de visstand. Die doden is waanzin.” Toch zetten volgens Rubbers veel sportvissers in Duitsland hun vangst terug als ze zich onbespied wanen. “Burgerlijke ongehoorzaamheid noemen jullie dat toch?”, zegt hij met een ondeugende glimlach.

BOTEN 'VERBODEN'

Rubbers zit op zijn praatstretcher en haalt nog een paar 'verboden' aan. “Wist je dat bootvissen in Duitsland haast overal verboden is? Ook met elektromotor of roerriemen. Zelfs met de bellyboat word je van het water gehaald! Op sommige grotere meren geldt via een aparte vergunning een spaarzame uitzondering, maar ook dan is trollen met kunstas sowieso verboden.” Ook op de grote rivieren in Duitsland is het vissen vanuit de boot aan allerlei regels gebonden. “Zo mag je bij mij achter op de Ems alleen vanuit een boot vissen als die verankerd is, een nummerbord heeft of je naam aan de buitenkant vermeld staat. In Nederland rol je de boot van de trailer en ben je vrij om te gaan vissen.”

LANZETTGRUNDEL

De getakelde dode aasvissen – het kunstas bewaart Rubbers voor de polder – zijn vandaag vooralsnog niet in trek bij de snoeken van de Rietplas. “In het koude (maartse) water is de vis nog wat traag, dus we geven ze de tijd om het aas te vinden.” Op de linkerhengel vist hij met een sardine, aan de rechterstok zit een makreel. Voor de zekerheid heeft Rubbers in de koelbox ook nog haring, spiering en een exotische grondelsoort – die de Duitsers Lanzettgrundel noemen – bij zich. “Die laatste haal ik bij de Aziatische toko. De huid van deze vis lijkt qua stugheid wel wat op die van een paling, dus blijft de dreg uitstekend zitten. De Lanzettgrundel doet het trouwens ook goed bij het verticalen met de fireball.”

TOEGANKELIJK

Als Rubbers 's winters wil snoeken, moet hij sowieso naar Nederland toe. “Bij ons in de regio zijn de meren en plassen al vanaf eind oktober gesloten, hoewel het gesloten seizoen voor snoek in Duitsland van 31 december



'In Nederland is het sportvissen veel beter geregeld en ook veel toegankelijker dan bij ons'

tot en met 30 april loopt. Het gekke is dat je op de kanalen soms in januari nog wel op snoekbaars mag vissen. Vang je dan een maatse snoek, dan moet die in dat geval juist wel wettelijk worden teruggezet.” Het sportvissen in Nederland is stukken beter geregeld en daardoor ook veel toegankelijker, verzucht Rubbers. “Over toegankelijkheid gesproken: hier kun je bijna overal met de auto dichtbij het water komen en parkeren. In Duitsland heb je op tal van plekken te maken met slagbomen waar je de sleutel van moet hebben.”

GANZ TOLL

Het mag duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een uiterst tevreden lid van HSV Het Meuntje uit Emmen. En het wordt nog beter als op de fraaie oever van de Drentse parkplas een beetmelder voorzichtig begint te piepen. Gespannen buigt Rubbers zich over de hengel waar tergend langzaam een klein beetje lijn van de spoel af loopt. Na wat hele en halve piepjes zet de aanbeet eindelijk door en durft Rubbers de haak te zetten door de hengel stevig in verticale positie te brengen. Voor de snoek aan de andere kant van de lijn is dit het teken om er met een flinke spurt vandoor te gaan. Er volgt een mooie dril, maar na een paar minuten touwtrekken delft *Esox lucius* toch het onderspit. Met een grote grijns landt Rubbers vervolgens de vis. Even snel een fotootje en daarna mag de snoek weer zwemmen. “Ganz toll!”, besluit Rubbers de reportage.



>> MEEVISTOESTEMMING

Heb je familie, vrienden, kennissen of collega's (al dan niet uit het buitenland) die je wilt laten kennismaken met de hengelsport in Nederland? Vraag dan de gratis MeeVISToestemming aan.

Sportvissers zijn de beste ambassadeurs van de hengelsport. Daarom biedt Sportvisserij Nederland iedere VISpashouder de kans om drie verschillende personen gratis een dagje mee uit vissen te nemen. Dankzij de MeeVISToestemming kunnen mensen die nog niet vissen op een laagdrempelige manier kennismaken met de sportvisserij, zonder dat ze lid hoeven te worden van een hengelsportvereniging. Het aanvragen van de gratis MeeVISToestemming doe je snel en gemakkelijk op www.meevistoestemming.nl. Daar vind je ook alle informatie over de voorwaarden die gelden voor het vissen met de MeeVISToestemming.