

## Bijna raak voor Interland ploeg Kust in Weymouth

Na een gedegen voorbereiding bestaande uit een informatiemiddag en een uitstekende communicatie onderling vertrokken Wibo Boone, Stephan Koen, Niek Romijn, Hendrik Jan Polhuis, Rob Punselie, Nils Janse, Rob Slingerland, Arjan v/d Zande, Lies Wijnhorst, Marien Flipse, Frank Peene, Joeri Minderhoud, Peter van Dam, Kees Rijnhout en de voor Arjan Rijnberg ingevallen Mike Lubbers afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag naar Weymouth in Engeland voor de traditionele wedstrijd, de Allan Gilbert memorial, tussen Engeland, België en Nederland.



*Op weg naar de stek*

Het was er de ploeg alles aan gelegen om van België maar vooral van Engeland op hun eigen terrein te winnen en er werd de dagen voor de wedstrijden al driftig voorgevist door de meeste leden om de laatste restjes wat bij te schaven van de verkregen informatie. Toen Henri Karremans en Arthur van Tienen arriveerden werden de koppen bij elkaar gestoken en werd de informatie die was ingewonnen gedeeld en de tactiek enigzins bepaald.

De ploeg was onder begeleiding van de coaches Henri Karremans en Arthur van Tienen.

Deze keer was het aan Engeland om deze wedstrijd te organiseren en ditmaal werd gekozen voor het fameuze Chesil Beach bij Weymouth in de provincie Dorset in Zuid Engeland.



*Chesil Beach*



*Stephan Koen met 94 cm lange gladde haai.*

Na de loting en het uitdelen van het aas, wat bestond uit zagers en makreel, reden we richting Portland waar een stek tussen Chesil Cove en Ferry Bridge op het Chesil beach werd gekozen.

Om 18:00 begonnen 45 internationals van drie landen aan hun wedstrijd en de vis ging los. Mooie gladde haaien, de grootste deze avond was van van Stephan Koen van 94 cm., hondshaaien, steenbolken, lipvis waarvan Rob Slingerland een heel fraai exemplaar ving, schol en ponen.

Spannend was het tot het einde van de wedstrijd en Engeland en Nederland stredden voor de overwinning met in de kielzog België, van wie je ook niet zomaar wint.

Toen de om 22:00 het eindsignaal klonk was het niet duidelijk wie er gewonnen had maar de puntentelling die later bekend werd gemaakt gaf Engeland een nipte overwinning voor Nederland en een bijna niet meer in te lopen achterstand voor België, het moest dus op zaterdagmorgen op de Cogden strand van Chesil Beach gebeuren voor de eindoverwinning.



*Fraaie lipvis voor Rob Slingerland*

Vroeg naar bed en zaterdagmorgen vroeg uit de veren voor een traditioneel Engesl ontbijt, het aas ophalen en door de prachtige heuvels van Dorset naat het westelijk gelegen Cogden beach. Werkelijk prachtig weer was het met een licht windje uit wederom westelijke richting. Door de meibloei in het water en de ontzettende stroming was de vis helaas niet erg actief en was het lastig vissen op dit strand en kon er niet echt een verschil worden gemaakt door de drie selecties en werden slechts 22 vissers , 7 Engelsen, 8 Belgen en 7 Nederlanders, met één of meer vissen beloond.

De vangst bestond uit wat zeebaars, Mike Lubbers pikte er 2 uit, wat tong , door Rob Punselie en Frank Peene, hondshaai door Frank Peene, Kees Rijnhout en Marien Flipse. Lies Wijnhorst gaf een Nederland tintje aan deze wedstrijd door een bot onder het kantje eruit te peuteren.



*Schol voor Peter van Dam*



*Gladde en Hondshaai  
voor Mike Lubbers*

Chris Snow van het Engelse team ving een small eyed ray (rog), zijn enige vis deze wedstrijd, die een hoop punten opleverde en dit gaf uiteindelijk de doorslag voor het eindklassement waarbij Engeland wederom de overwinning pakte op hun thuisparcours voor Nederland en België.

Saul Page van Engeland werd de beste visser en voor België was het Youri Devisch die het beste was van het Belgische team. Kees Rijnhout eindigde als 3e in het eindklassement en beste Nederlander , door een uitstekende serie achter 2 Engelsen en dat is een prima prestatie.



*Beste Nederlander, Kees Rijnhout met een gladde haai*

Na het diner en de prijsuitreiking op zaterdagavond waarbij een fraaie glazen herinneringsplaquette aan de Engelse organisatie werd geschonken, was het nog lang gezellig in het warme Weymouth.



*Coaches Nationale Selecties,*

*Youri DeVisch, Darren Philips en Arthur van Tienen*

Petje af voor de fantastische instelling en de professionele manier van omgang en houding van de Nationale selectie die na een gedegen voorbereiding er bijna in slaagde de topvissers uit Engeland te verslaan, bedankt hiervoor mannen!

Henri Karremans en Arthur van Tienen



Hieronder de uitslag van het Interland Kust 2013

