

VUURDOOP

COLUMN
>>

>> 7,9



HIDEHOOK WIERVRIJ SNOEKEN

Hij is 18 cm lang, 60 gram, voorzien van ratels en verkrijgbaar in dertien kleuren: de **Hidehook**. Maar het meest bijzondere aan deze Finse softbait zijn de haken. Die zitten namelijk verstopt in het kunstaas.

DOOR: DE REDACTIE

Zo kun je dus naar hartenlust door wier en andere waterplanten vissen. De bedenker van de Hidehook – het Finse kunst-aasmerk Vallure – heeft duidelijk goed nagedacht over dit ingenieuze haaksysteem. Zoals de Engelse naam al doet vermoeden, zitten de haken verborgen in de Hidehook. Dat heeft drie grote voordelen: nooit meer je haken ontdoen van wier of vuil, de snoek ziet geen haken glinsteren en de zwemactie is zo nog natuurlijker.

GEPATENTEERD

De Hidehook is voorzien van twee haakhouders, zodat de twee vlijmscherpe (enkele) haken altijd in de juiste positie staan zodra een snoek toeslaat. Beide haken zijn afgeschermd met een rug- en buikvin-imitatie. Maar grijpt een snoek de Hidehook, dan komen de haken vrij, prikt de snoek zich en kan de dril beginnen. De haken zitten bovendien zo bevestigd, dat ze kunnen draaien. Daardoor is de kans op 'wrikkende' haken en daarmee

een losschieter veel kleiner. Vallure heeft wijselijk het patent aangevraagd (en gekregen) op dit nieuwe en bijzondere systeem.

TUSSEN PLANTEN

Door het roterende haaksysteem wordt ook het onthaken een stuk gemakkelijker. En de twee haken zijn dankzij de splitringen bovendien ook gemakkelijk te vervangen. Allemaal bonus op het gegeven dat je met de Hidehook nooit meer last hebt van waterplanten, rietstengels, drijvend bladafval of ander groen. Zo houd je meer netto vistijd over en kun je ook op plekken vissen die je anders zou overslaan. De Hidehook loopt 50 tot 250 cm diep en is dus ook prima inzetbaar in ondiep polderwater. De 'verborgen haak' is een echte aanrader.



De Hidehook kost € 14,00 per stuk en is te koop bij Hotspot Fishing in Rijpwetering: www.hotspotfishing.nl. Meer info: www.hidehook.com.

WERPLES

Niets is voor eeuwig – al lijkt het er vaak wel op, als ze weer eens niet willen bijten. Dan denk je: gebeurde er maar iets spectaculairs. Zo heb ik aan de waterkant soms visioenen van vissen die speels uit het water stuiten en plompverloren in mijn net belanden. Zonder dat ik er iets voor hoef te doen.

Maar zo spectaculair als Hidr Korkmaz het meemaakte hoeft het van mij nu ook weer niet. Deze Turkse sportvisser stierf tijdens een bizar ongeluk aan de waterkant. Hij werd geëlectrocuteerd toen hij bij het uitwerpen van zijn hengel een elektriciteitskabel raakte. Een tragisch ongeval? Dat is waar de lokale autoriteiten van uitgingen. Al werden daar direct de nodige vraagtekens bij geplaatst.

Hidr was namelijk geen lieverdje. Korkmaz was drugshandelaar in de Amsterdamse onderwereld en kroongetuige tegen drie mannen die verdacht werden van de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra. Daarnaast werd hij ook ingezet als kroongetuige in het proces tegen Willem Holleeder. Kortom: geen eenvoudige sportvisser die een lijntje natmaakte aan de rand van een meertje in Oost-Europa, waar hij – noodgedwongen – een teruggetrokken bestaan leidde. Tot zijn schokkende einde.

Nu ga ik er gemakshalve maar vanuit dat zo'n noodlottig einde jou en mij bespaard blijft. Toch schuilt er voor iedere sportvisser een wijze les in dit verhaal: verschuil je tussen het riet, verroer je niet en werp je hengel vooral niet te wild uit.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.