

VUURDOOP



>> 8,0

COMPACT ZITCOMFORT

Met de **Black Magic Easy Box** van Browning is er voor de witvisser eindelijk een compact, lichtgewicht én gemakkelijk te dragen visplateau. Ideaal voor korte sessies – bijvoorbeeld een paar uurtjes vissen met de methodfeeder of vaste stok.

DOOR: DE REDACTIE

De strak vormgegeven Easy Box heb je binnen een minuut uitgeklaapt en geïnstalleerd. Je hoeft alleen de vier poten vast te zetten met de gele draaiknoppen. Dankzij de platte, kantelbare modderpoten kun je de Easy Box vervolgens heel stabiel neerzetten, ook op een ongelijke en zachte ondergrond. Wat wij ons tijdens het testen wél afvroegen, is of de poten onder speciale omstandigheden – zoals rivieroever met keien – niet wat aan de korte kant zijn. Voor zulke situaties waren uitschuifbare, telescopische poten wellicht iets handiger geweest.

UITSPARING

Maar dat is dan ook de enige kritische noot. Want de fraaie, zwart-geel gestylde Easy Box zit bijzonder com-

fortabel. Met het uitklapbare plateau dat onder het zitvlak zit, heb je bovendien een heel handig zijtafelje waar je de onmisbare items – zoals aas en hakensteker – voor het grijpen hebt liggen. Waar ook goed over is nagedacht, is de V-vormige uitsparing voorop het zitvlak. Ideaal om de achterkant van je vaste stok of (method)feeder te laten rusten. Bij een aanbeet kun je zo in no time reageren.

PAAR UURTJES

Net zo snel als je de Easy Box installeert, heb je hem ook weer ingeklapt. Zo bespaar je een hoop tijd. Ideaal als je slechts een paar uurtjes gaat vissen – ongeacht of je nou recreatief vist of een 'pro' bent. Dankzij de meegeleverde schouderriem heb je bovendien beide handen vrij. Nog niet overtuigd? Tik dan 'Black Magic Easy Box' in op YouTube en check hoe compact hij is tijdens transport!



Gezien voor € 139,95 bij Van Pelt Hengelsport in Woudrichem: vanpelthengelsport.nl. Meer info: browning-fishing.com.

DOE MEE EN WIN!

Abonnees maken kans op het testexemplaar van de Black Magic Easy Box! Doe mee en stuur vóór 8 maart een e-mail naar hetvisblad@sportvisserij nederland.nl o.v.v. 'Easy Box winactie', plus je naam en adresgegevens.

COLUMN



STILTE A.U.B.

Als ik mijn moeder mag geloven – en waarom zou ik dat niet doen? – was een van de eerste dingen die ik als jochie van zeven over mijn vissen vroeg: 'Kunnen ze onder water ook horen?'

Ik had twee goudvissen: Floris en Sindala. Daar was ik zo mee begaan dat ik ook bezorgd schijn te zijn geweest dat ze het veel te koud hadden. Dat was niet het geval, maar ze zijn later wel koud gemaakt – door mijn zusje. Die wist bij het vlokkenvoer op de keukenkast te komen en mieterde de volledige inhoud van het doosje in de krappe vissenkom. Floris en Sindala hebben zich vervolgens in stilte dood gegeten.

Ik moest aan dit voorval denken toen ik vernam dat in een gerenommeerd Amerikaans wetenschapsblad – The Journal of the Acoustical Society of America – een opmerkelijke bevinding is geopenbaard: sinds de jaren zestig is wereldwijd het lawaai in de oceanen vertienvoudigd. Huh? Waar komt al dat lawaai onder water dan vandaan? Van ons natuurlijk. De moderne wereld is een oorlog tegen de stilte begonnen.

Ook boven water is een aanval op de stilte gaande die zijn weerga niet kent. Zeg nu zelf: waar is het langs de waterkant nog echt stil? Er zijn zeker plekken waar je je 'in alle stilte' terug kunt trekken, maar is er niet altijd wel ergens in de verte een vliegtuig of snelweg te horen? En als je erover nadenkt is het overall raak. In kroegen, supermarkten, winkels, warenhuizen, foyers, liften en toiletten. Er klinkt altijd wel ergens muziek of herrie.

We zijn de stilte om zeep aan het helpen zoals mijn zusje die twee goudvissen. Terwijl het zo belangrijk is. Alleen stilte geeft rust. Sttttt!

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.