

Daan Rota (15) plaatste vorig jaar een serie bijzonder mooie vangsten op MijnVISmaat. Daarop besloten we maar eens contact op te nemen met dit 'vistalentje'. Een afspraak met hem en zijn broertje voor een reportage over hun aanpak was vervolgens snel gemaakt.

TEKST: ROBERT DE WILT > FOTOGRAFIE: FRANK VAN DER BURG

'KARPER-CORSO'

IN DE BOLLENSTREEK



“Controleer even of er nog maïs op je haak zit. Misschien hebben de voortjes het er inmiddels afgesnoept”, zegt Daan coachend tegen zijn broertje Rick (14). De twee zijn al een tijdje aan het vissen op de afgesproken locatie: een sloot midden in Hillegom, hartje Bollenstreek. “Jullie hebben geluk dat we vandaag hebben afgesproken. Gisteren was hier de bloemencorso. Toen stond het verkeer op alle toegangswegen meer dan twee uur stil.” De boys, afkomstig uit het nabijgelegen dorp De Zilk, hebben hun penhengels al in liggen. Om de haverklap is er actie. “Lijnzwemmers. Dat zie je aan de manier waarop de pen steeds meteen weer terug in positie komt”, zegt Daan koeltjes. “Daar sla ik dus niet op aan.”

VADER SANG

Tijd om rustig kennis te maken is er niet, want Daan's pen gaat ineens resoluut aan de wandel. De gevulde koecken die de gebroeders Rota in hun hand hadden, vliegen door de lucht en belanden in het gras. “Hangen! Ik zag al een mooi schuimspoor naar de dobber lopen en vond het al lang duren.” Een kleine minuut later schuift broer Rick vakkundig het net onder een stevige giebel. Een mooi stukje teamwork. Nummer één is binnen, er valt duidelijk wat druk van de jongens af. “Ze vinden het toch wel spannend hoor, dat ze vandaag met jullie op pad mogen.

Daan heeft het de hele week al over niks anders”, zegt vader Sang die voor de gezelligheid even een kijkje komt nemen. “We krijgen vaak de vraag of Daan en Rick een tweeling zijn. Maar er zit meer dan een jaar tussen. Het zijn ook twee totaal verschillende types. Daan is de fanatiekste, de babbelaar van het stel. Rick is wat stiller.” De twee hebben het visvirus al op zeer jonge leeftijd van Rota senior meegekregen.

METEEN DOOR

Na de vlotte start schuiven de broers meteen een stuk op naar rechts. Daan: “We vissen nooit langer dan een half uur op één plek. Dat vind ik zinloos. Juist door steeds te verkassen kunnen we vandaag veel goeie stekjes afvissen. En hier is de boel nu ook verstoord door die giebel.” Op de nieuwe stek voeren Daan en Rick eerst een handje van het gele goud rond hun dobbers. “Weet je wat ik ook altijd doe? Om de zoveel minuten een beetje maïs en tijgernootjes bijvoeren. Je weet nooit of je voer anders al helemaal is weggevreten”, aldus Daan. Voordat hij zijn hengel inlegt, fietst hij eerst nog even naar de overkant van de weg om ook daar alvast een voerplekje te maken. “Daar gaan we straks heen. En verderop ligt ook nog een mooie sloot. Naast een geluidswal, dus daar staat bijna nooit wind. Op die plek kunnen we vanmiddag met de drijvende broodkorst gaan vissen.”



ER ONTGAAT DAAN NIKS, HIJ SPOT ELKE VIS DIE WE PASSEREN

CONTROLE

Als Daan weer naast Rick zit en de hengels in liggen, vraagt het geluid van een scooter de verenigingscontroleur van HSV Haarlem. Nog voordat de man zich goed en wel met zijn controlepas heeft geïdentificeerd, staat Daan al klaar met zijn VISpas en de VISplanner app, ingezoomd op de locatie waar ze zitten te vissen. “Dat hebben jullie goed voor elkaar, jongens”, zegt de controleur vriendelijk. Vooral Daan is geen onbekende voor hem. “Die kom ik al jarenlang overal en nergens tegen. Dat is een fanatiekeling, hoor”, waarna hij zijn controleronde vervolgt. In de daaropvolgende tien minuten vangt Daan een brasem én de eerste karper van van de dag. Alles op de pen. “We hebben nu al drie vissoorten”, zegt hij trots als we hooguit drie kwartier aan het vissen zijn.

HAKENSTEKER

“Laten we verkassen naar het voerplekje aan de andere kant van de weg”, zegt Daan. Daar aangekomen zien ze direct tekenen van azende karper: schuimplakaten, aaskolken, deiningen, modderwolken. Daan wijst Rick op een azende karper en kijkt vanaf een afstandje toe hoe zijn jongere broer een poging gaat wagen. Je raadt het al: binnen de minuut verdwijnt de pen en staat ook Rick met een kromme hengel. Enthousiast assisteert Daan bij de drill door middel van wat kleine aanwijzingen. “De slip kan iets zwaarder, kijk uit voor die lelies verderop.” Zodra de vis op de onthaakmat ligt, blijkt dat de haak wat dieper zit. Opnieuw neemt Daan het woord: “Dat gebeurt wel eens met penvissen. Daarom neem ik altijd twee hakenstekers mee die geschikt zijn voor karperhaakjes.” Vakkundig onthaakt hij het schubkarpertje voor Rick. De rolverdeling is duidelijk en verloopt heel natuurlijk.

NIET SELECTIEF

Na een paar foto's laat Rick de vis weer in het water glijden. “We hebben nu twee karpers, een giebel en een brasem. Laten we overstappen op de broodkorst. Dat is selec-



‘Ook met penvissen op karper is een hakensteker vaak handig.’



Na een half uur vissen, fietsen Daan en Rick door naar de volgende stek.

tiever zodat we volledig op de karper kunnen overgaan”, oppert Daan. “Verderop ligt een mooi water bij een flat waar regelmatig de eendjes worden gevoerd. En er ligt ook een mooi park aan vast. Daar had ik van de week nog drie vissen.” Zo gezegd, zo gedaan. We nemen de benwagen richting de nieuwe stek. Daarbij wandelen we dwars door een jonge woonwijk vol sloten. Zo om de 100 meter wijst Daan richting het water. “Hier had ik vorige week een graskarper. En daar, bij dat watervalletje, heb ik vorig seizoen een grote, gouden koi gevangen. Hier in dit hoekje ligt ook vaak karper.”





Daan twijfelt geen moment en vestigt een nieuw wereldrecord 'je kleren uittrekken'

SPORTVISACADEMIE

Trots vertelt Daan tijdens de verkas-wandeling dat hij na de middelbare school aan de Sportvisacademie van de Groene Welle in Zwolle gaat studeren – daar is hij al helemaal uit. “Mijn ouders zijn bezig met een vakantiehuisje vlak bij Zwolle, zodat ik daar doordeweeks kan slapen. In het weekend kom ik dan naar huis.” Daan heeft even daarvoor verteld dat hij sinds twee weken een vriendinnetje heeft – ‘Oh, dat wist ik helemaal niet’, reageert Rick – dus hoe moet dat straks dan? “Nou, ik ga sowieso vissen in het weekend.” En wat als vriendinlief dat nou niet zo leuk vindt? “Dan heeft ze pech”, zegt

Daan stoer. “Maar dat komt wel goed. Ze vindt vissen zelf ook leuk. Ze gaat zelfs regelmatig met me mee, dus dat scheelt”, zegt hij er gauw achteraan.

BROODKORST

Aangekomen bij de flat staat er inderdaad een vrouw brood te voeren vanaf haar balkon. De watervogels zijn echter in geen velden of wegen te bekennen, dus besluit Daan – met zijn Polaroidbril op de neus – het water te screenen op karper. Dat duurt hooguit tien seconden. Meteen spot hij in het vuilhoekje bij de flat twee karpers. Wild met zijn armen gebarend dat er een grote vis bij zit. Snel gaat er een broodkorst aan de haak. In stealth modus besluipst Daan de schubkarper, aan alles is te zien dat hij een geboren sportvisser is. En dan gaat het ineens snel. Binnen een minuut heeft Daan de vis al aan de haak. Die neemt direct een run en raast door de slip. Zo hard, dat het noodlot vervolgens lijkt toe te slaan: de vis is aan de overkant achter een paaltje langs gezwommen.

ZWEMLES

Daan twijfelt geen moment, geeft de hengel aan Rick en vestigt een nieuw wereldrecord 'je kleren uittrekken'. Gehuld in zijn onderbroek pakt hij de hengel weer over, stapt de sloot in en zwemt linea recta naar de paal onder het vlondertje aan de overkant. De hengel gaat er achterlangs, waarna Daan terug naar de kant zwemt. Daar drilt hij de vis rustig af onder toezien oog van de halve buurt die is uitgelopen voor het spektakel – mensen staan vanaf hun balkon toe te kijken. Als Rick de vis schept, galmt er een luide ‘YES’ over Hillegom-zuidoost. Na een vlugge fotoshoot tussen de krokussen gaat Daan opnieuw te water. “Even nog een fotootje dat ik de vis in het water beethoud.” Dat er in het hierna volgende uur nog drie karpers op de mat komen, behoeft geen verdere uitleg. Van deze jongen gaan we nog meer horen!



En de controleur zag dat het goed was.