

# VINCENT'S MOOISTE VANGST

Liefde delen voor elkaar én voor het vissen, dat zie je niet vaak. Rinskje Breimer (26) en Vincent Scharleman (31) leerden elkaar kennen tijdens een snoeksessie. Inmiddels wonen ze samen en trekt het stel er wekelijks op uit om te roofvissen. Hét VISblad liep een avondje met het opvallende duo mee.

TEKST: JUSTIN BURGGRAAF > FOTOGRAFIE: SANDER BOER







Een mooie vangst verdient een kusje!

**“N**ou, hopen dat we hier baars vangen”, zegt Vincent twijfelachtig als ze bij de Hollandse IJssel midden in Oudewater aankomen. Vanwege het warme weer heeft het stel vanavond voor een water gekozen waar het stroomt en wat dieper is dan het polderwater waar ze normaal vissen. Ze hebben immers een grote liefde voor de snoek en weten goed dat je bij een te hoge watertemperatuur beter niet kunt gaan snoeken. “Door de stroming en scheepvaart is dit water een stuk zuurstofrijker”, zegt Rinskje. Bovendien richten ze hun pijlen vandaag vooral op baars, een vis die beter tegen hoge watertemperaturen kan.

#### VISSERSPARADIJS

Als snoekvisser pur sang is het baarsvissen voor Vincent even wenen. Maar sinds Rinskje dit voorjaar bij hem is komen wonen, sleurt zij hem regelmatig mee naar ander

water. “Daarvoor viste hij uitsluitend op snoek in Barendrecht, onbegrijpelijk toch”, zegt Rinskje smalend. “Waarom zou je ergens anders gaan vissen als je om de hoek goed vangt?”, kaatst hij de bal terug. Haar verbazing komt vooral door haar voormalige woonomgeving. Rinskje ruilde dit voorjaar het rustieke Drenthe in voor het drukke Barendrecht, onder de rook van Rotterdam. Waar ze voorheen qua viswater de keuze had uit slechts een handvol kanalen, woont ze nu ineens in een van de meest waterrijke gebieden van het land. “Zuid-Holland is echt een vissersparadijs, waar voor mij nog een hoop te ontdekken valt.”

#### ALLEEN VISSEN

Dat ontdekken doet ze regelmatig alleen omdat Vincent vaak lange dagen maakt als kraanwerker in de haven. Niet dat ze dat erg vindt, Rinskje vist net zo graag alleen. “Dat ben ik wel gewend. Omdat ik in Drenthe niemand in mijn om-

geving had die viste, heb ik mezelf alles aangeleerd, van jongs af aan. Dat begon met vissen op voortjes en werd later vooral karpere, met mijn toenmalige vriend.” Ze is dus geen vrouw die alleen met haar vriend mee gaat vissen en dat zorgt nogal eens voor verbazing. “Laatst geloofde een controleur niet dat ik mijn eigen VISpas liet zien. Hij bleef maar zeggen: ‘als je met je vriend mee wilt vissen, heb je zelf ook de VISpas nodig.’ Het ging er bij hem niet in dat ik echt zelfstandig aan het vissen was en een eigen vergunning had,” zegt ze lachend.

#### CONCURRENTIE

Dat lachen blijven ze doen, ondanks dat er nog geen vis op de kant is gekomen. Het liefdeskoppel heeft de grootste lol, maar vist ondertussen geconcentreerd de ene hotspot na de andere af. Vincent beseft dat hij boft met zo’n vriendin. “Wat is er nou mooier dan je hobby delen met je vriendin?” Hij heeft dan ook

## ‘EEN ZOMERS GEKLEDE, BLONDE VROUW MET HENGEL IS VOOR VEEL MANNEN BLIJKBAAR EEN REDEN OM TE TOETEREN’



Op een visdag van het online snoekforum sloeg de vonk over.

flink wat concurrentie gehad toen hij haar – blond haar, lange benen – leerde kennen. “Dat was op een visdag van het snoekforum waar we beiden aanwezig waren. Rinskje was net begonnen met roofvissen en er stonden heel wat jongens in de rij die haar graag op sleeptouw wilden nemen”, knipoogt hij.

#### VOORMALIG KARPERSVISSER

Ook Rinskje is blij dat ze twee jaar terug de overstap maakte van het

karpervissen naar roofvissen. “Nadat het uitging met mijn vriend, zocht ik een nieuwe visserij aangezien ik er weinig voor voelde om in mijn eentje in een tent langs het water te zitten.” Bovendien vindt ze het actieve van het snoeken leuker dan uren wachten tot een beetmelder wellicht een keer afgaat. “Al blijven karpers ook mooi om te vangen, hoor. Omdat het deze zomer niet echt snoekweer is, ben ik laatst met Vincent wezen pennen. Helaas vin-



Rinskje vindt de spinner – om precies te zijn een witte met roze stippen – het meest ondergewaardeerde kunstas.

gen we niks. Maar ik weet zeker dat als hij eenmaal een karper heeft gevangen, hij ook enthousiast raakt.”

#### ECHTE LIEFDE

Vincent kijkt bedenkelijk en graait ondertussen vertwijfeld in zijn kunstasdoos. Zijn favoriete kunstas laat het voorlopig afweten. Dan maakt iets verderop een plotselinge gil van enthousiasme duidelijk dat zijn vriendin beet heeft. Hij snelt die kant op en duikt meteen op zijn buik om de vis voor haar te scheppen. “Als dat geen liefde is”, lacht hij als de baars in het net omhoog wordt gehesen. De twee werken als een geoliede machine samen en binnen no time is de vis onthaakt, op de foto gezet en weer vrijgelaten. “Ook dat is een voordeel als je veel samen vist. We zijn lekker op elkaar ingespeeld en weten precies wat we moeten doen om de ander zo goed mogelijk te helpen.”

#### SPINNERLIEFDE

De vis werd gevangen op een witte spinner met roze stippen, Rinskje’s favoriet. Prompt hangt Vincent er op de volgende stek ook een spinner aan, tot hilariteit van zijn vriendin. “Hij vist normaal gesproken altijd met grote shads en pluggen. Nu >>





Echte liefde is: elkaars vis scheppen.

## NET VOOR DE SCHEMERING PAKT RINSKJE DAN TOCH NOG EEN PRACHTBAARS



vang ik wat en gaat hij ook ineens met een spinnertje vissen, typisch hè?" Toch heeft Vincent een goed weerwoord. Want hoewel hij tegenwoordig vrijwel altijd met groot aas vist, staat op zijn hand het bewijs dat ook hij vroeger een spinnerfan was. "Omdat ik een paar jaar terug zo ongelooflijk goed met spinners ving, heb ik er zelfs één op mijn hand laten tatoeëren." Volgens het stel is de spinner het meest ondergewaardeerde type kunstaas dat er is. "Je vangt er bijna alle soorten roofvis mee en het komt geregeld voor dat ik meer vang dan Vincent, met al zijn grote en dure kunstaas", zegt Rinskje plagend.

### TOETERENDE AUTO'S

Dat de spinner onverslaanbaar is, blijkt wel als ook Vincent tien minuten later een baars vangt. In de hoop op een wat groter exemplaar, verkassen ze daarna naar een grote brug over de Hollandse IJssel. Terwijl ze het water onder en rond de brug uitkammen, toetert al snel de eerste auto. Rinskje is geenszins verbaasd en kijkt niet op of om. "Helaas gebeurt dit nog vrij vaak. Een zomers geklede, blonde vrouw met een hengel is zichtbaar voor veel mannen een reden om te toeteren of om dingen te roepen." Vincent verzucht: "Ik ben blij als het weer winter is. Ze is een echte koukleum en is dan altijd lekker dik ingepakt." Dat leverde deze winter nog een leuk tafereel op. "Zij ving een mooie vis, dus er stonden veel mensen te kijken. Na het terugzetten gaven we elkaar een kus. Je had die blikken moeten zien kijken. Ze dachten dat we vissende homo's waren. Tot ze haar capuchon afdeed. Toen waren ze nog verbaasder dat er een blonde

vrouw in dat warmtepak verborgen zat", lachen ze in koor.

### LAATSTE KANS

Alle lol ten spijt, die grote baars heeft zich nog niet laten zien. Het stel overlegt even en stelt voor om door te rijden naar het plaatsje Hendendorp, waar ze op Google Maps een mooie fietsbrug hebben gezien. Daar klinkt al snel een vreugdekreet: "Ja, ik heb er één!" Maar nog voor Vincent het net kan pakken schiet de vis los. "Shit, dit had hem moeten zijn. Laten we hopen dat we nog een kans krijgen", zegt Rinskje teleurgesteld. En inderdaad, in het laatste avondlicht wordt haar spinner vlak naast een rij dukdalven gegrepen door een grote baars. "Yes", galmt het over de Hollandse IJssel. Vincent staat op dat moment een heel stuk verderop, maar kijkt later trots naar het cameraschermje van de fotograaf. "Prachtige vissen die baarzen, maar ik kan niet wachten tot het herfst wordt en we weer volle bak kunnen gaan snoeken."