



FAMILIEPRET MET DE MEEVISTOESTEMMING

Het is een fraaie najaarsdag wanneer Ties Ittmann zijn twee neven Michiel en Tjeerd Kruiswijk meeneemt voor een dagje poldersnoeken. De niet-vissende broers zijn dol op het oer-Hollandse landschap en willen weleens zo'n groene rover van dichtbij zien. Zullen beide heren vandaag aan de waterkant hun mannetje staan?

TEKST & FOTOGRAFIE: TIES ITTMANN

Mensen maken niet alleen kennis met vissen, maar hebben ook direct een privé-visgids bij de hand voor tips & tricks

Michiel en Tjeerd wonen beiden in Zwolle en zijn naast familie ook goede vrienden van mij. Al van kinds af gaan we iedere zomer samen met onze ouders op avontuurlijke vakanties in binnen- en buitenland. We hiken bijvoorbeeld veel in de Franse Alpen en Pyreneeën, maar hebben ook raften, canyoning, mountainbiken, zeilen, wintersporten en andere outdoor-activiteiten op het programma staan. Net als ik zijn de mannen dus erg sportief en niet vies van een uitdaging.

VISSEN I.P.V. SCHOTLAND

Een 'mislukte' trip naar Schotland is de aanleiding voor deze vissessie.

Vlak voor de herfstvakantie ontvang ik namelijk een berichtje van Tjeerd: "Ha neef! Hoe is het? Mijn broer en ik wilden naar Schotland deze vakantie, maar stellen dat toch uit naar begin volgend jaar. We dachten als alternatief aan een dagje vissen. Het zou supervet zijn als jij tijd en zin hebt om samen te gaan!" Als ik het appje lees, kan ik een lach niet onderdrukken. Natuurlijk vind ik het tof om het duo een dag op sleeptouw te nemen. Een leukere dagbesteding dan vissen ken ik namelijk niet. Graag laat ik ze eigenhandig ervaren waarom.

BEGINSELEN BIJBRENGEN

Via www.meevistoestemming.nl regel ik diezelfde middag nog twee gratis MeeVISToestemmingen –



VOORWAARDEN MEEVISTOESTEMMING

Elke VISpashouder kan per kalenderjaar drie verschillende mensen gratis een keer mee uit vissen nemen met de MeeVISToestemming. Let op dat meevissen alleen is toegestaan:

- in water uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren;
- in het bijzijn van de VISpashouder;
- met maximaal twee hengels per persoon;
- mits alle gevangen vis levend wordt teruggezet;
- met een print van de MeeVISToestemming op zak.



een mooie gelegenheid om vrienden en familie kennis te laten maken met de hengelsport, zonder dat ze gelijk de VISpas hoeven aan te schaffen. Ook mijn zwager Maarten – die sinds kort weer een hengel, kunstaas en VISpas heeft aangeschaft – haakt aan. We prikken een weekend eind oktober en boffen enorm met het weer. Na wat zoekwerk via Google Maps en een korte check op de VISplanner app kies ik als 'stek' voor een mooi polderstelsel in het westen des lands. Het water oogt ideaal om de mannen de beginselen van het snoekvissen bij te brengen. De Nederlandse polders zitten immers vol groenjassen. Daarbij is snoeken een leuke, spannende en niet al te moeilijke visserij.

CAMERAVREES

Gewapend met lichte spinhengels, polderspinnars en ondiep lopen-

'VIA WWW.MEEVISTOESTEMMING.NL REGEL IK DIRECT TWEE GRATIS MEEVISTOESTEMMINGEN'

de plugjes sjokken we eind oktober door de zompige weilanden. Gelukkig is het vandaag droog en staat er een flinke kabbel op het water. Tussen de dreigende wolkenluchten laat de zon zich regelmatig zien. 'Dit is echt perfect snoekweer!', roep ik enthousiast. Nadat Michiel en Tjeerd de motoriek van het werpen opvallend vlug onder de knie hebben, staan we al snel met veel vertrouwen te vissen. Dat wordt echter flink op de proef gesteld door snoeken met cameravrees.

PRIVÉ-VISGIDS

Wanneer we twee uur staan te vissen zonder aanbeet, volgers of te-

kenen van aasvis, stel ik voor om te verkassen. Nét op dat moment bijt Maarten het spits af met een mooi snoekje dat onder een omgevallen boom vandaan schiet. "Op dat soort beschutte plekken ligt de snoek graag", leg ik mijn neven uit. "Maak je worpen dus vooral bij bruggetjes, duikers, kruispunten van poldersloten en half afgestorven waterplanten." Terwijl ik mijn neven uitleg geef, besef ik dat ook dit een groot voordeel is van de MeeVISToestemming. Mensen maken niet alleen kennis met vissen, maar hebben automatisch een 'privé-visgids' bij de hand voor tips, tricks en het benodigde materiaal.

>>



TANDJES

Die helpende hand is geen overbodige luxe bij het veilig onthaken van een snoek. Stap voor stap leg ik de mannen de kieuwgreep uit, waardoor de snoekenbek opengaat. "Zo, echt tof om te zien", reageert Michiel. "Bizar dat dit in die kleine slootjes zwemt en blij dat we er een hebben. Dat geeft de burger moed." Ineens gaat het hard: een paar minuten en worpen later is het Tjeerd zijn beurt. "Hangen!", schreeuwt hij zo blij als een kind, gevolgd door een hilarisch "Help, help! Ik heb echt een grote!" Als ik bij hem ben, zie ik dat hij inderdaad een hele fraaie, donkere poldersnoek heeft gehaakt. "Dat is in één keer een dikke bakkeljoekoe, jonguh!", moedig ik hem aan. Samen pakken we de vis uit de sloot en leggen hem op de meetlat. Met 88 centimeter is het een hele beste vangst. Na een paar plaatjes laten we de snoek weer zwemmen en vissen we enthousiast door.

'Ik ga niet naar huis toe voordat ik ook een snoek heb gevangen', meldt Michiel nadat zijn broer een vis pakt

GOUDEN UURTJES

"Ik ga niet naar huis voordat ik ook een snoek heb", meldt Michiel, die de smaak inmiddels goed te pakken heeft en niet wil verliezen van broerlief. We hebben nog een paar uurtjes te gaan en het einde van de middag kan nog het nodige spektakel brengen, weet ik uit ervaring. Het gouden uurtje breekt vaak aan wanneer de zon steeds verder zakt. Vandaag is het niet anders: Michiel krijgt in korte tijd diverse volgers die niet blijven plakken, terwijl Maarten nummer twee noteert. Daarna ben ik zelf aan de beurt. Een mid-zeventiger vergrijpt zich aan een klein plugje en levert een leuk familiekiekje op voor in het plakboek. Uiteindelijk is het de aanhouder die wint, want ook Michiel pakt

in dezelfde zijnsloot een slank, maar prachtig getekend snoekje.

TACHTIGER

Nu iedereen weet hoe zo'n snoekdril voelt, zijn de jongens niet te houden en werpen ze onverstoorde door. Qua aanbeten valt het vrijwel stil, dus verkassen we voor het laatste

half uurtje naar een ander waterstelsel. "Ik wil er nog heel graag een vangen. En dit is er denk ik echt een mooie sloot voor", lacht Michiel. Het lijkt wel of hij het aan zijn water voelt, want bij zijn tweede worp is het meteen kassa. Wederom doorklieft een hoge tachtiger het wateroppervlak. En de kieuwgreep?

Michiel past hem inmiddels toe alsof hij nooit anders heeft gedaan. Bij mij thuis sluiten we af met een biertje, vlees en vis van de grill en praten we na over deze gezellige en succesvolle visdag. Het visvirus is overgeslagen, dat is wel duidelijk. "Volgende keer gaan we baarzen!", besluit Tjeerd.



Tjeerd met een fraaie snoek, terwijl broer Michiel deelt in de vreugde.