

# VUURDOOP

COLUMN  
=>



>> 7,8

## POWER PASTE

Deeg is een uitstekend aas voor witvis én karper. Vreemd genoeg is dit aas uit beeld geraakt binnen de witvisserij. Als het aan witvismerk Evezet ligt, komt daar verandering in: met de Power Paste hebben ze een kant-en-klare mix om deeg te maken ontwikkeld.

DOOR: DE REDACTIE

**D**e Power Paste is ontwikkeld op advies van de succesvolle Evezet wedstrijdvisser. Die zagen met de opkomst van de 'karpervijvers' een groeiende behoefte aan attractief voer en aas dat karpertjes ook in moeilijke omstandigheden over de streep trekt. Evezet Power Paste is het resultaat. Dit spul wordt verkocht in poedervorm. Het is verpakt in zakken van 500 gram, zodat je niet meteen een grote verpakking hoeft open te scheuren.

### OP DE HAAK

Wanneer je het poeder een op een mengt met water en een half uurtje laat rusten – het water wordt dan volledig geabsorbeerd – ontstaat er een stevige pasta. Dan is de Power Paste klaar voor gebruik. Als voer, maar tevens als aas. Je kunt het namelijk ook direct óp de haak vissen. Onder water lost de pasta namelijk slechts heel langzaam op. Dat is ideaal. De attractieve geur van de Power Paste lokt niet alleen karpertjes

en zet ze aan tot azen, maar onderscheidt zich als aastype ook duidelijk van andere soorten.

### DRIE SMAKEN

We twijfelen er niet aan dat naast karper ook de brasem en zeelt niet vies is van de Power Paste. Het is dus zeker niet alleen geschikt voor de commerciële karpervijvers, maar ook voor 'openbare' wateren. Bonustip: gebruik je het als voer voor in je methodfeeder, meng er dan nog wat 2 of 3 mm pellets doorheen. Power Paste is verkrijgbaar in drie smaken: Krillmeal (rood), Big Fish Green (groen) en Natural Carp (blank).



*De Evezet Power Paste is voor € 3,50 (zak van 500 gram) te koop bij Hengelsport Hennie Kruidenier in Haaksbergen: [hengelsport-kruidenier.com](http://hengelsport-kruidenier.com). Meer info: [evezet.nl](http://evezet.nl).*

## VISMA

De Visma is een traditie voor iedere enthousiaste sportvisser. Ook al kun je tegenwoordig iedere lijn online bestellen, het blijft leuk om op de beurs rond te neuzen. Om even een praatje te maken met de firma De Sportvisser uit Den Haag, die speciale Crocs heeft voor de sportvisser. Of even te buurten bij de reisorganisator die je naar het prachtige visland Ierland brengt – of zelfs naar Costa Rica.

Een visbeurs past sowieso meer bij de psyche van de sportvisser. Wij zitten al zo vaak naar één punt te turen – daar hebben wij geen computer voor nodig. Wij behoeven geen digitale snelweg. Geef ons maar een analogo zandpad. Maar je wilt ook niet met Jan en alleman aan de praat: gelijkgestemde zielen, die zoek je. En die vind je op de Visma.

Een van de meest gekochte items op de beurs is en blijft het meest gebruikte karperas: de boilie. In alle kleuren en geuren – van knoflook tot kaneel. Boilies zijn dan ook steevast in de aanbieding op de beurs. Vijf kilo voor 15 euro? Dat vind je nergens anders. Zodoende zie je de hele dag mannen met zakken op hun schouders sjouwen, naar de auto.

Daarna even heerlijk uitrusten op een Kevin Nash stretcher. Natuurlijk koop je ook dingen die je niet nodig hebt. Je neemt tóch weer die compacte hakenvijl mee. Of dat schoonmaakdoekje met nanotechnologie; van een standwerker wiens trainingsjack onder de vlekken zit. Of de tube industriële lijm die bij de demonstratie zo'n verpletterende indruk maakt, dat ik 'm in huis niet durf te gebruiken. Stom. Ik heb die lijm ook helemaal niet nodig. Thuis zit ik al onder de plak.

*Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.*