

# DE GROND IN MET DE FIXUM

Soms stuit je langs de waterkant op een keiharde ondergrond; niet ideaal om de stang van je visparaplu in te kunnen drukken. Vervelend, zeker als er buien voorspeld zijn en je de paraplu niet stevig neer kunt zetten. In een erg geval waait het ding zelfs los en richting horizon! Gelukkig is Albatros zo vrij geweest een handige oplossing te bedenken: de 'Paraplusteun Fixum'.

DOOR MARNIX WESSELS

**W**e komen de Fixum tegen op pagina 138 van de Albatros catalogus 2011, met de beschrijving: "De steun voor stevige verankering, ook in harde grond. Kan met de voet de grond in worden gedreven. De paraplu wordt door middel van een stelschroef vastgezet." Of de paraplu echt stevig staat in deze Fixum, en of er nog meer voordelen aan kleven? Dat gaan we testen met Ed Stoop, die als geen ander weet hoe verdraaid handig een rechtop staande paraplu is bij het wittwissen.

## ZO WERKT HET



Je duwt de Fixum met je voet de (harde) grond in.



Vervolgens plaats je de paraplustang in de houder.



Tot slot draai je de stelschroef vast.



Met de Fixum van Albatros kun je ook op minder coöperatieve ondergrond je paraplu stevig neerzetten.

## PUNTEN SCOREN

Eerst op zoek naar een hard stuk grond. Dat vinden we vrij snel, in de buurt van Sportvisserij Nederland thuisbasis Bilt-hoven. Waar de dikke paraplustang maar met moeite een kleine 10 cm de (nog half bevroren) grond in komt, krijgt Ed de Fixum met zijn voet prima de grond in. Vervolgens zet hij de paraplustang in de houder en schroeft deze vervolgens vast. Er staat vandaag een stevig windje, maar de paraplu geeft bijna geen krimp. Ook eigenhandig heen en weer duwen deert de Fixum niet. En dan te bedenken dat je paraplustang ook in zachte grond in combinatie met de Fixum aanzienlijk steviger verankert. Kortom, een handig product om in je vistas te hebben. En die adviesprijs van € 6,95 kost je ook de kop niet. ◀

### ALBATROS FIXUM

Functionaliteit	🐟🐟🐟🐟
Vernieuwend	🐟🐟🐟🐟
Waar voor je geld	🐟🐟🐟🐟
Adviesprijs:	€ 6,95

## COLUMN



## HERWIN KWINT

### WIE KIEST TATJANA?

Meid, had mij gewoon even gebeld voordat je je zoektocht op televisie was begonnen. Mijn naam is Kwint en ik vis. En vissers zoals ik zijn niet de mannen met rozen. Kijk Tatjana; bij mij staat er geen champagne in de koelkast, maar een bak maden. In mijn diepvries ligt een half varken. Aan het stuk vlees dat ik jou zal serveren, kun je proeven welke smaak boilies er naast het varken in de diepvries ligt. Daar kun je om lachen, maar een speklapje met banaansmaak oppeuzelen aan een tafel waar échte liefde heerst is veel romantischer dan een etentje met een steriele kikker die zich verslikt in zijn kaviaar. Verder is mijn libido niet zoals dat van een skileraar, maar ik heb wél mijn dikste karper boven mijn navel laten tatoeëren. Dat je het even weet.

Maar meid, wat hebben we veel overeenkomsten. We tonen allebei onze foto's in magazines. Jij staat in de Playboy, ik in Hét Visblad. We staan dus alle twee in mannenbladen en poseren allebei met vlees om de lusten van mannen te stimuleren. Neen, ik ben geen homo, maar mijn publicaties hebben – net als de jouwe – een ijdel motief. Handtekeningen uitdelen bij de bakker zit er voor mij niet in, maar ik krijg wel honderdduizendmiljoen mailtjes van mensen die me vragen om een goed lokvoer recept.

We spreken allebei enkele lastige talen, Tatjana. Jij Kroatisch, ik Latijn. Weliswaar visserslatijn, maar toch. Dat doe ik dan wel weer met zoveel verve, dat zelfs Joran van der Sloot er jaloers van wordt. Lieve schat, laat me in het visserslatijn tot je spreken. Laten we naar de waterkant gaan en daar al de dingen doen die ik al lang en breed aan mijn vismatten heb verteld. En als we aan de waterkant zitten en je wilt je omkleden, dan houd ik onze dobber wel in de gaten. Ik zal niet stiekem omkijken, dat beloof ik je.

Veel liefs, Herwin

*Herwin Kwint is auteur voor diverse karperbladen en publiceert onder meer in 'Een woord van zwijgen'.*