

De Snowgirl: eens wat anders dan de gangbare boilies.

DE SNOWGIRL: EEN DOORDACHT KAPERASJE

Om op het gebied van karpers innovatief te zijn, moet je vandaag de dag van zeer goeden huize komen. Des te meer trok de 'Snowgirl' onze aandacht. Deze merkwaardige boilie blijkt namelijk veel meer dan alleen maar een leuke parodie op de 'snowman'.

DOOR MARNIX WESSELS

De alom bekende 'snowman' is feitelijk niets meer of minder dan een pop-up boven een zinkende boilie, zodat het geheel mooi op of net boven de bodem zweeft. Ook de Snowgirl heeft die zwevende eigenschap, met dat verschil dat het pop-upje bijna helemaal in de zinkende 'moederboilie' verstopt zit. Resultaat: aerodynamischer en mindere volume dan twee boilies boven elkaar, en daarmee betere inhakingskansen.

ZACHT DEEG

Maar nog veel interessanter: de Snowgirls zijn gemaakt van zacht, sterk uitwasemend deeg. Zoals Rini Groothuis je twee Visbladen terug al tipte: dat geeft aanzienlijk meer en langer attractie dan een conventionele boilie met een hard schilletje. Om het zachte deeg, met daarin het kleine pop-upje, toch goed intact te houden als je de Snowgirl een hele nacht

Robert de Wilt: "Hét wonderaas bestaat niet, maar zo'n sterk uitwasemende Snowgirl is zonder meer attractief!"



wilt laten liggen, aanvallen van witvis of rivierkreeftjes wilt pareren en stevig wilt kunnen werpen, heeft Freek Stevens – de bedenker – bedacht er (transparante, zwarte en witte) krimpous omheen te zetten. De zijanten blijven open, zodat de Snowgirl toch naar hartenlust kan gaan liggen stinken daar op de bodem. Very slim!

POTJE SNOWGIRLS

Functionaliteit	🐟🐟🐟🐟🐟
Vernieuwend	🐟🐟🐟🐟🐟
Waar voor je geld	🐟🐟🐟🐟🐟
Adviesprijs: € 11,50 per potje (15 stuks van 20 mm of 10 van 24 mm)	

INSTANT

Razend benieuwd naar de vangkracht en bij gebrek aan tijd voor een langdurig, semiwetenschappelijk fieldtestproject besluit ik een dagje instant te gaan vissen op een klein, maar hard circuitwater in het Groene Hart. Beide stokken worden voorzien van een 'Wonderfruit & cream' Snowgirl – er bestaan in totaal vier smaakvarianten – en gaan op kansrijke plekjes te water. Zonder omliggend voer. Laten we een lang verhaal kort maken: het is meteen de eerste poging raak. Dit biedt perspectief!

Gezien bij: Hengelsport Utrecht
(www.hengelsportutrecht.nl).
Meer info:

www.flexible-fishing-products.nl

COLUMN



MARCO VERHOEF

HAKEN EN OGEN

Ik heb al eens eerder verteld dat ik een ultiem visgevoel heb. Het is een soort oerinstinct. Vroeger zorgden de mannen voor het eten. Ze gingen op jacht om het gezin te voorzien. En hoewel het een beetje raar klinkt, heb ik dat nog steeds een beetje.

Als ik ga vissen, borrelt dat gevoel weer langzaam naar boven. Vangen om te vangen, voor de sport, is al heel leuk. Maar echt super wordt het als je het ook kunt opeten. Alleen zitten er nog wel een paar haken en ogen aan de weg van de rivier naar het bord.

Ik wil het verhaal niet te smerig maken, maar het eindigt met het schoonmaken. De laatste keer had ik een snoekbaars op het aanrecht liggen die echt wel dood was, maar zo vers, dat de maaltijd nog wat lag na te stuipen. Daar bleek de familie toch wat minder goed tegen te kunnen dan gehoopt. Even doorzetten en dan ben je al een eindje op weg.

Voor de volgende stap zijn er twee mogelijkheden. Ik heb het inmiddels over fileren. Dat is toch wel een bepaalde slag die je moet hebben. Ben je niet bedreven, dan sloop je zo 'n vis en dat is echt zonde. Een zelfstudiepakket van de LOI, 'hoe fileer ik snoekbaars', heb ik echter nog niet gevonden. Gelukkig ken ik een heel aardige visboer en die is wel zo ontzettend handig met vis. Dus daar ligt mijn, of liever gezegd: zijn kracht. Ik ga voor deze optie. Ik moet nog wel een tegenprestatie leveren. De volgende eten we samen op en dan moet ik mijn kookkunsten aan hem bewijzen. Ik houd jullie op de hoogte.

Marco Verhoef is naast meteoroloog en NOS-werman ook fanatiek sportvisser en onderhoudt bovendien het 'Visweerkanaal' van Weerplaza.