



WOORD VAN ZWIJGEN II Karperprimeurs van eigen bodem

Raymond Hakkert en Herwin Kwint brachten begin 2008 een 'Woord van Zwijgen' uit. Dit eerste Nederlandse karperboek sinds 1998 (Speurtocht naar giganten, Evert Aalten) werd een geweldig succes. Eind vorig jaar zag Woord van Zwijgen deel II het levenslicht. Of deze opvolger het eerste deel weet te overtreffen, lees je deze maand in de Vuurdoop.

DOOR ROBERT DE WILT

Voor een gedegen recensie is het zaak om alle 328 full-colour pagina's van dit fraai vormgegeven boek te lezen. Dat lijkt een tijdrovend karwei, maar niets blijkt minder waar. Het boek telt namelijk zestien verschillende verhalen die je direct grijpen. Door de schrijfstijl wordt je als het ware meegezogen en krijg je echt het gevoel dat je er zelf bij bent. Als je eenmaal aan een verhaal begint, lees je dat ook in één ruk uit. Je beseft van tijd vervliegt omdat je wilt weten hoe het afloopt. De kwajongensstroken die daarbij de revue passeren, zullen voor velen een feest der herkenning zijn. Hulde aan de diverse auteurs die aan het boek hebben meegewerkt.

MEESLEPEND

Het ontbreekt hier helaas aan de ruimte om alle verhalen afzonderlijk te behandelen. Daarom licht ik er graag willekeurig eentje uit: 'Biecht van een struikrover'. Hierin vertelt Raymond Hakkert op meeslepende wijze over zijn jacht op een oer-Hollandse bak – en met bak bedoelen we ook echt BAK – van een spiegel. Een vis waar hij slechts met één hengel en aan de oppervlakte jacht op maakt. Een bloedstollend spannend verhaal. Of het lukt? Het antwoord daarop lees je in het boek. Dat laat trouwens goed zien dat er in ons kikkerlandje vol karpervissers heus nog genoeg 'verborgen parels' zijn. Je voelt de pioniersdrang er spontaan van opborrelen.

PRIMEURS

Woord van Zwijgen II doet zijn naam eer aan. In tijden waarin de doorsnee karpervisser meer op Facebook dan daadwerkelijk aan de waterkant zit, hebben de samenstellers het voor elkaar gekregen om enkele sensationele 'karpergeheimen' tot aan de release van het boek stil te houden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een vrijwel onbekende, kapitale schubkarper van eigen bodem die het Nederlands record doet kraken?! Ook aan humor is geen gebrek, zoals in het verhaal 'Brollywood in Noord-Afrika' (over een vistrup naar Marokko).

HEERLIJK LEESVOER

Samenvattend heb je voor 45 piek een prima tijdsbesteding voor de koude wintermaanden. Dit boek biedt ook de mogelijkheid om alvast heerlijk vooruit te werken en weg te dromen in aanloop naar het nieuwe seizoen! Kortom: een boek dat je als rasechte karpervisser absoluut niet mag missen. O.a. te koop tijdens Carp Zwolle 2012 op 4 en 5 februari. Meer info: www.woordvanzwijgen.nl.

WOORD VAN ZWIJGEN II

Functionaliteit



Vernieuwend



Waar voor je geld



Prijs: € 45,00

COLUMN



HERWIN KWINT

SPORTVISACADEMIE?

Dankzij het vissen is het met mij nooit wat geworden op school. Al snel had ik meer verstand van vissen dan de schoolmeester van geschiedenis. De meisjes op het schoolplein hadden ook al niet mijn aandacht. Die ging uit naar de bij mij favoriete karpers. Dat er meer te kneden viel dan alleen maar trouvit deeg, wist ik gewoon niet. Totdat ik op 6 juni 1998 tijdens een vissessie door noodweer werd overvallen. Om te schuilen zocht ik een plaatselijke kroeg op, waar ik mijn huidige vrouw tegenkwam. Zij werd de moeder van mijn twee kinderen. Als ik toen niet had gevist ...

Omdat ik aardig kon vissen, werd ik destijds benaderd door een karpersmagazine. Ineens schreef ik opstellen waar ik op school altijd zo'n hekel aan had. Daardoor werd ik beter onderlegd in de Nederlandse taal. Vanwege mijn schrijfsels werd ik ook uitgenodigd om lezingen te houden. Overal in Nederland stond ik voor een zaal vol met aandachtig publiek uitleg te geven over strategische keuzes, materiaal en ervaringen die ik tijdens het vissen had opgedaan.

In die zalen zaten in het publiek ook advocaten, dokters en directeurs van grote bedrijven. Die zaten allemaal ademloos te luisteren naar iemand zonder diploma's, maar mét een verhaal. Met één van die directeurs ben ik later ook eens gaan vissen. Hij bood me zelfs een baan aan. Nu heb ik diploma's en werk ik als Legionella inspecteur. Jawel: dankzij het vissen.

Maar het allermooiste komt nog. Zoals Johan Crujff een held is voor menig voetballer, zo is Rini Groothuis dat voor mij als karpervisser. Rini schreef karperboeken die mij enorm inspireerden. Jaren later verkocht ik op een beurs in Zwolle mijn eigen karperboek aan mijn idool. In het bijzijn van mijn ouders. Die even een traantje weg moesten pinken. Ze waren trots op mij. Dankzij het vissen.

Herwin Kwint is auteur voor diverse karperbladen en publiceerde onder meer in 'Een woord van zwijgen' deel 1 en in het onlangs verschenen deel 2.