



De dvd Labrax gaat over het shadvissen op zeebaars vanaf de kant.

## NIEUWE ZEEBAARS DVD: LABRAX

De techniek van het shadvissen op zeebaars laat zich nogal lastig op papier uitleggen. Voor Carl Greve en zijn vismaten Ed en Arie reden genoeg om maar eens een stevige partij bewegende beelden te gaan schieten. Resultaat: de dvd 'Labrax'. In 35 minuten krijg je plenty tips voor het succesvol zeebaarzen met shads. Vanaf de kant welteverstaan.

DOOR ROBERT DE WILT

Zeker geen gek idee, zo'n dvd over het zeebaarzen vanaf de kant. Een Nederlandse dvd over de bootvisserij op zeebaars was er al, maar laat zo'n 99% van de zeebaarsvissers nou geen eigen boot hebben. De meeste vissers zijn dus aangewezen op de kantvisserij. We schuiven Labrax in de dvd-player op de redactie, doen de deur dicht, zetten het volume op standje 'bonje met de buren' en zijn helemaal klaar voor 35 minuten zeebaarsvissen.

### PRAKTIJKGERICHT

Nadat een spannende intro de toon zet, presenteert Carl het inhoudelijke

verhaal. Daarbij doet hij stapsgewijs en met een vleugje humor alle ins en outs over het vissen met shads uit de doeken. Zo wordt tot in detail getoond welke type shads op welk moment van de dag de voorkeur genieten. Ook de grafische weergave van de manier waarop je de kribben en strekdammen bevist c.q. afvist illustreert goed hoe Carl en co precies vissen. Klein minpuntje is dat het binnen vissen van de shads niet echt duidelijk op beeld is vastgelegd.

### ACTIEBEELDEN

Naast alle praktijkinformatie bevat de dvd ook de nodige sfeer- en actiebeelden in de vorm van live aanbeten en spectaculaire drils. Die laatste laten goed de kracht van de zeebaars zien, zodat je zelf ook al snel enthousiast wordt gemaakt om je hengel eens goed krom te laten trekken door zo'n stekelridder. Al met al heb je met deze dvd en de topmaand oktober nog voor de boeg, genoeg bagage om deze herfst met shads te vlammen op zeebaars. Daarbij kost de prijs van € 4,95 je ook de kop niet.

Verkrijgbaar bij Wout van Leeuwen Fishing & Outdoor in Vlaardingen. Zie ook [www.woutvanleeuwen.nl/webshop](http://www.woutvanleeuwen.nl/webshop)

### INGEZOOMD



Goede uitleg over de te gebruiken shads en loodkoppen.



Duidelijke grafische weergave van het afvissen van strekdammen.

### DVD LABRAX

Functionaliteit	🐟🐟🐟🐟
Vernieuwend	🐟🐟🐟🐟
Waar voor je geld	🐟🐟🐟🐟
Adviesprijs: € 4,95	

## COLUMN



### HERWIN KWINT

### MARCO KRAAL

Marco Kraal. Overal volwassen in geworden, behalve in zijn beleving van het vissen. Zijn omvang én aanstekelijke babbel doen het soms lijken alsof hij de hedendaagse belichaming is van de reus Goliath. Getooid met koperen helm en in zijn handen een zwaard, trekt hij naar de waterkant om de strijd aan te gaan met de grootste en machtigste vissen ter aarde. Lees: Marco vist met de vloek op rietvoorn. Zou Marco vroeger geleefd hebben, dan zou hij in zijn eentje de zeven provincieën bevrijd kunnen hebben van het Spaanse juk – en dat slechts met een vishengel als wapen.

De Goliath der poldersloten vertelde me eens over zijn Noorse avontuur. Helemaal alleen dreef hij met zijn kleine bellyboat tussen de fjorden boven 80 meter diepte. Hij is natuurlijk niet zomaar in die bellyboat gestapt. Neen, hij ging als een ridder te paard om helemaal alleen ten strijde te trekken tegenover een groot leger. In zijn kleine belly is hij nietig als een vlieg op de vensterbank, als een donsveer bij windkracht dertien, als een hapklare brok voor de aanwezige orka's en haaien. Allemaal dreigende elementen die worden gekoesterd. Ondertussen hijst hij ondertussen met brute kracht een enorme vis uit de zilte diepte. Je raadt het al: Marco vangt een ondermaatse haring. Voor zo'n haring is dat natuurlijk ook een hele belevenis.

Tijdens het onthaken doken er ook nog Noorse Vikingen op. Die aasden natuurlijk op zijn buit. De Vikingen gingen de strijd aan met het grote, houten drakenschip; Goliath zat in de plastic belly. Maar onze eigen Marco slaat de aanval van deze brute stekkenpezers moedig af door hen met zijn ondermaatse haring om de oren te slaan. Helaas raakt hierbij zijn bellyboot lek. Niet getreurd: op de rug van een walvis keert hij terug naar het vaste land.

Zomaar een visdag uit het leven van Marco Kraal. Iemand die zelfs een Afgaanse houtworm enthousiast kan maken voor het sportvissen.

*Herwin Kwint is auteur voor diverse karperbladen en publiceerde onder meer in 'Een woord van zwijgen deel I en II'.*