



MIDDY SHOTGUN PELLET FEEDER

Bij het vullen met voer, druk je de springveer helemaal in.

'Veerkrachtig' feedervissen

Het Engelse witvismerk Middy Tackle timmert stevig aan de weg. Onder meer met hun nieuwste vondst: de 'Shotgun Feeder'. Deze voerkorf is uitgerust met een doordacht veersysteem, waardoor je voer pas op de bodem uit de korf wordt geschoten - vandaar de naam 'shotgun'.

DOOR ED STOOP

Het vernuft bij deze voerkorf zit hem in een plastic plaatje dat wordt tegengehouden door een (spring)veer. De werking hiervan is simpel: door je voer en/of voorgeweekte micro-pellets in de korf te drukken, worden het plaatje en de veer naar beneden ingedrukt en onder spanning gezet. Het vervolg laat zich raden. Eenmaal onder water komt er vocht bij het voer, springen de veer en het plaatje naar voren en wordt het voer als het ware uit de korf 'geschoten'. Over dit slimmigheidje is duidelijk goed nagedacht.

KORTE ONDERLIJN

Bij deze manier van methodfeederen, want dat is het natuurlijk, gebruik je een korte onderlijn en haakje met hair. Als aas kies je voor een mini-boilie, pellet of maïs. Die druk je samen met het lokvoer in de korf. Alles komt dan na het 'shot'

immers mooi bij elkaar buiten de korf te liggen. Dat de Shotgun Pellet Feeder werkt, bleek onlangs tijdens opnamen voor de nieuwe serie Vis TV 2015 aan de Vlaardingervaart. Na eerst met een 'flatbed' voerkorf te hebben gevist (en gevangen), wisselde ik die later in voor de In-Line Shotgun. Amper een halve minuut later vloog de feedertop al krom, ten teken dat de korf zijn werk prima had gedaan.

ELASTIEK

De doorzichtige Shotgun voerkorven zijn verkrijgbaar in een 21- en een 28-grams versie (waarvan de laatste ook iets meer volume heeft) en zowel in een 'In-line' als 'Elasticated' uitvoering. Zelf ben ik geen fan van elastiek, wat te maken heeft met een gebroken en kennelijk verouderd en half verteerd elastiek van een voerkorf dat mij ooit een dikke karpers en de wedstrijd kostte. Controleer het elastiek dus altijd op ouderdomsgebreken en vervang dit indien nodig op tijd. De In-Line uitvoering van de Middy Shotgun heeft dus mijn voorkeur. Deze voerkorf is een aanwinst voor de feedervisserij die ik sinds de vuurdoop bij de opnamen voor Vis TV graag gebruik. Wel even aftasten welke vochtigheid je voer moet hebben. Maar dat heb je zo in de smiezen. Gezien voor €5,50 bij Fauna Hengelsport in Raamsdonksveer (www.hengelsportfauna.nl). Meer info: www.middytackle.com.



MIDDY SHOTGUN

Functionaliteit	🐟🐟🐟🐟
Vernieuwend	🐟🐟🐟🐟
Waar voor je geld	🐟🐟🐟🐟
Adviesprijs: €5,50 (In-Line) en €6,50 (Elasticated) – per twee verpakt	

COLUMN



SJAAK BRAL

KEVIN

Vakantie! In de haven van Port Alberni, op Vancouver Island in Canada, ga ik op zoek naar een charterboot. Ik wil vissen. Maar nog voordat ik een officiële chartermaatschappij aan de haak sla, word ik benaderd door Kevin. Daar lopen er tientallen van rond in de haven: ze zoeken allemaal iemand die mee de zee op wil. Niet zozeer vanwege het gezelschap, maar om de benzinekosten te delen. Brandstof is hier peperduur. Kevin zijn broer, Duncan, gaat dus ook mee vissen.

Als we de zee opgaan, krijg ik een stevige Aftma 9 vliegengengel in mijn handen gedrukt. Ik frons mijn wenkbrauwen, maar had het kunnen weten: een kenner had me al gezegd dat vliegvissen op zee momenteel dé hype is in Canada. 's Lands wijs, 's lands eer, dus ik ga mee met de stroom. We tuffen de haven uit in een Lowe FM 160 Pro. Wat er zo Pro aan is, moet ik nog ontdekken: het krenge maakt al meteen bij vertrek water. Kevin en zijn broer lijken zich geen zorgen te maken. Ze hebben zin om te gaan vissen, van mijn benzinegeld.

We zijn niet alleen. Tientallen bootjes hebben het gemunt op de vis die nu in het seizoen is: sockeye salmon. Ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld – en niet alleen door de zalm. Kevin wordt namelijk om de haverklap gebeld door zijn vrouw en ieder gesprek gaat op de speaker. Na een uur weet ik precies hoe vervelend de kinderen zijn en dat de wasmachine nu toch echt vervangen moet worden. Ondertussen werp ik me een lamme schouder, maar vang ik niks. Niemand vangt iets, vanaf geen enkel bootje weerklinkt gejuich.

Tot Kevin een kreet slaakt. Terwijl hij nota bene met zijn vrouw zit te kleppen vangt hij – als enige – een flinke zalm. Wat kan het leven toch onterecht zijn. Aan de andere kant: hij zit vast aan een vreselijke vrouw. En gelukkig ben ik nog een paar weken in Canada.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.