



De TT Frog kun je prima door en over waterplanten heen vissen.

De uitbundige plantengroei in sommige wateren stelt ook de kunstaasvisser voor een probleem. Hoe kun je hier nog vissen zonder aan het tuinieren te slaan? Hengelsport Zeewolde heeft een oplossing in de vorm van de Thai Tackle Frog.

DOOR DE REDACTIE

Zoals de naam al doet vermoeden, komt dit stukje kunstaas uit Thailand. Daar wordt er vooral mee gevist op snakehead, black bass en een tropische meervalsoort. Via via maakte Gerard Klomp van Hengelsport Zeewolde kennis met de diverse soorten oppervlakte kunstaas van Thai Tackle Lure. Zijn interesse was direct gewekt doordat dit type kunstaas het toch mogelijk maakt om in (dicht)begroeide wateren te vissen. Bovendien bleek al snel dat de snoeken deze Thaise hapjes niet snel aan zich voorbij laten gaan.

FLINKE REURING

Zelf zijn we aan de slag gegaan met de TT Frog. Deze vijf centimeter lange en twaalf gram zware met de hand gemaakte kikkerimitatie ziet er bijzonder geinig uit. Dat zit hem vooral in het spitse wipneusje met daarboven twee bolle oogjes. Deze vorm zorgt er ook voor dat het kunstaas flink wat reuring veroorzaakt aan het oppervlak. Vis je hem rustig binnen, dan trekt hij een v-spoor. Met wat meer schwing bij het binnentikken, spettert



De spitse wipneus zorgt voor kabaal in het water.

het water explosief de lucht in. Bij de roofvis zal de kikker dan ook al snel in het vizier komen.

ZONDER POOTJES

Het opvallende uiterlijk zit hem deels ook in het ontbreken van de voor een kikker zo kenmerkende poten. Dat ziet er wellicht wat vreemd uit, maar heeft als voordeel dat het kunstaas in de lucht minder weerstand heeft. Ondanks zijn relatief lichte gewicht, kun je de TT Frog dus best nog een eind weg zetten. In plaats van pootjes zit er aan de achterkant een rubber 'skirt' dat de twinex dreg (haak met twee punten) afschermt. Die laatste is naar boven gericht zodat de haakpunten vrijwel geen groen oppakken. Natuurlijk haak je wel eens een plukje wier, maar meestal trek je het kunstaas mooi over de begroeiing heen.

HOOFD KOEL

Zoals gezegd kun je de kikker op diverse manieren een actie meegeven: een constant tempo, met tussentijdse versnelingen of juist met een kleine pauze. Echte kikkers racen immers ook niet full speed door het water. En juist als je de TT Frog na zo'n rustmoment weer start, volgt vaak de aanbeet. Zorg dus dat je dan op scherp staat en het hoofd koel houdt. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want zelf waren we ook te vroeg met aanslaan. Vandaar dat de vangstfoto bij dit artikel ontbreekt...

Gezien bij Hengelsport Zeewolde. Meer info: www.hengelsportzeewolde.nl.

TT FROG

Functionaliteit	🐸🐸🐸🐸🐸
Vernieuwend	🐸🐸🐸🐸🐸
Waar voor je geld	🐸🐸🐸🐸🐸
Adviesprijs: €8,95	

COL



SJAAK BRAL

BEREN OP DE WEG

'Hoe hard kun je rennen?' Dat was het antwoord toen ik een visvriend vroeg of hij nog vistips voor Canada had. Vol vuur en avontuur vertelde hij me dat ie daar al twee keer moest wegrennen voor een beer, met achterlating van zijn volledige uitrusting. "Twee keer heb ik alles weer nieuw gekocht. Maar daar heb je geen spijt van als je zo'n beer in het echt ziet", zei hij nog. Ik bedankte mijn vriend voor zijn advies en vertrok op vakantie.

Het hoeft hier geen betoog dat Canada een walhalla is voor sportvissers. Toch besef je dat pas goed als je er bent. Er zijn mannen die beweren dat ze zijn geboren in een vrouwenlichaam; nou ik ben geboren in een verkeerd land. Je werpt nergens ter wereld met zoveel gemak, zoveel plezier en werkelijk overal je hengel uit als in Canada. Waar elders vind je een overheid die – uit zichzelf – ieder jaar in meer dan 800 meren een slordige 8 miljoen forellen uitzet?

Een charter regelen was dus een kleine moeite. Met 'The Happy Hooker' vaar ik dus een rivier aan de grens met Alaska op. In een prachtig stukje wildernis stappen we uit en nestelen we ons aan de oever. De instructies van Chris – de verhuurder die aan 'fishful thinking' doet – zijn duidelijk: is een beer te dichtbij, stop dan met vissen. Heb je een vis aan de lijn en komt er een beer aan, snij dan de lijn door. Bewaar gevangen vis in een bear-proof container. Dat zal wel lukken, alle (gehuurde) apparatuur is aanwezig.

Na een klein uur te hebben staan vliegvisser – de muggenmelk begint net zijn kracht te verliezen – zie ik een beer verschijnen. Een echte! Op zo'n dertig meter afstand scharrelt ie langs de waterkant. 'Het is maar een kleintje', roep ik naar Chris. Die verstijft van schrik. Hij weet iets wat ik nog niet weet: dat een grote moeder grizzly dan nooit ver weg is. 'Pack your gear and jump on board!', schreeuwde hij. Hoezo, 'your gear'? Alles is gehuurd. Ik bekommer me niet om mijn uitrusting en spring aan boord. Heb ik ook eens een sterk verhaal als ik thuiskom.

Sjaak Bral is cabaretier, spreker en columnist.