

VUURDOOP

COLUMN
>>

>> 7,8

OPBLAASBARE TOPBESCHERMER

De top is het meest kwetsbare deel van een hengel. Vooral tijdens het transport van en naar de waterkant bestaat de kans op beschadigen. Of nog erger: breuk. Om dat te voorkomen, is er de **opblaasbare topbeschermer van Trout Fishing Tackle**.

DOOR: DE REDACTIE

Iedereen heeft het wel een keertje meegemaakt: een gebroken hengeltop. Lopend langs het water prik je op een onbewaakt moment de hengeltop in het voetpad. Of in de consternatie van het onthaken ben je erop gaan staan. Of je breekt hem tijdens het in de auto schuiven van je visspullen. Erg vervelend. In sommige gevallen valt een en ander nog te redden als de hengelsportwinkelier een nieuw topoog op de (inmiddels iets kortere) hengel zet. Maar ideaal is anders.

OPBLAZEN

De opblaasbare topbeschermers van de Duitse firma Trout Fishing Tackle – een grote speler op forelgebied, vooral bij onze oosterburen – zijn daarom zo'n gek idee nog niet. Die paar euro is het wel waard om je zuurverdiende, mooie hengel mee

te kunnen beschermen. Een kind kan bovendien de was doen. Eerst plaats je de opblaasbare topbeschermer over je hengeltop. Daarna blaas je hem op tot hij hard genoeg is, waarna je het ventiel weer dichtdoet. Kinderlijk eenvoudig, maar een bijzonder vernuftig systeem waarbij ook de lijn rond je topoog meteen wordt behoed voor beschadigingen. De fel oranje kleur maakt kwijtraken daarnaast ook een hele uitdaging. Kortom: best een handig topding.

De opblaasbare hengeltopbeschermer van Trout Fishing Tackle is te koop voor €3,79 (per stuk) bij online tackle shop FizZDizZ: fizzdizz.com. Kijk voor meer informatie op teamtft.de.

NOORWEGEN: IJSKOUD DE BESTE

Er is geen land ter wereld waar sportvissers zó welkom zijn als in Noorwegen. De stelligheid van mijn bewering komt voort uit een maandje vakantie in Noorwegen. Een maand in het vissersparadijs. De omstandigheden zijn het hele jaar door ideaal om te vissen, tenzij je natuurlijk je regenpak vergeet.

Boven de plaats Hammerfest zaag je overigens wel eerst even een wak voordat je een lijntje kunt natmaken. Noren zijn lekker flexibel: de vistrip wordt gewoon aangepast aan de omstandigheden. Het is dan ook een razend slim volkje, die Noren. Vissen in Noorwegen is simpelweg een feest. Er is teveel water en teveel ruimte om niet alleen te kunnen zijn met je sloep. Het meest indrukwekkend is nog wel de stilte. Cabaretier Freek de Jonge bezong ooit 'de schoonheid van het wad'; ik bejubel graag 'de stilte van een fjord'. Alleen stilte geeft rust. Precies wat je tijdens je vakantie nodig hebt.

Een ander groot voordeel van Noorwegen: je mag de vangst lekker mee naar huis nemen. Als toerist maar liefst vijftien kilo én een 'trophy fish'. Dat vroeg om een goed ijskastje in de auto en die kreeg ik dan ook te leen van mijn schoonvader. Helaas begaf deze het (die ijskast, niet mijn schoonvader) en zat ik halverwege Denemarken met de geur van een Somalische vismarkt in mijn auto. Ik haal toch winst uit dit verlies: zo heb ik een goede aanleiding om snel weer eens terug te gaan.

Sjaak Bral is spreker, cabaretier en columnist.