

WK Veteranen,

Dag 3 De openingsceremonie,



Bij de Veteranen staat de wekker niet al te vroeg, we hebben besloten alle tijd te stoppen in een perfecte voorbereiding ter plekke en dus niet te vissen vandaag. Net voor het ontbijt geeft Lud een demo drummen op volledige kist, vlonder, aasbakken en voeremmers, het is net Phil Collins 2.

Nadat we klaar zijn voor vertrek naar Florence hebben we een eerste kleine tegenvaller, Hennie vd Bruggen trekt de deur van zijn kamer dicht en vergeet de sleutels eruit mee te nemen. Daar we niet in een standaard accommodatie liggen is het verkrijgen van een reserve sleutel een iets grotere opgave maar ook die slechten we op routine.

De vele liters Maden zijn prima de eerste nacht doorgekomen net als de vele kilo's pieren, het voer is gesorteerd en de vers de vase geprepareerd. Niets staat een succesvolle eerste trainingsdag op maandag meer in de weg. We gaan naar Florence, bezichtigen kort de binnenstad en gaan dan naar de locatie waar de openingsceremonie zal plaatsvinden.

De ceremonie is voor onze uiterst geroutineerde ploeg een weerzien met sterren uit vele andere landen. Ook arriveren de Dames, Junioren, Senioren zout, Boot, beide Junioren Zoet, Dames, Casting, Feeder en Senioren ploegen. Dat de castingploeg geen vis gaat vangen is zeker, zij gooien slechts en vissen niet. De Dames vissen in het verlengde van ons parkoers en zijn op en top gemotiveerd gaan trainen. De vangsten vielen tegen; dat doet ons nadenken over de te kiezen trainingsstrategie. De jeugd ving redelijk tot goed; met vangsten van 10 of meer kilo's mag je niet mopperen. Toch is er nog veel te doen want er zijn teams die beter trainten.

De senioren hebben een feestdag gehad, volop vis en dus grote scores, dat geeft de burger moed! Wij staan om 16.30 uur klaar voor een zeer grote parade, op afroep worden de teams aan het publiek voorgesteld.



De lokale paardenrenbaan dient als decor en het publiek gaat ook voor de grote delegatie van Nederland op de banken. Anouk vd Belt draagt de vlag.



Na te lang op het middenterrein te hebben gestaan en daar zonder drank in een brandende zon te hebben aanschouwd hoe ruim 50 landen worden voorgesteld, is het tijd voor het openings buffet.

Een op een tentenkamp gelijkend uitgiftepunt van o.a. pasta's en vlees is klaar om erg veel mensen te ontvangen. De hoeveelheden die nodig waren om een ieder tevreden te stellen waren er, maar pasta is niet ieders favoriete maaltijd. Zo ook voor ons team en dus gingen we na even hier te hebben doorgebracht naar een leuk restaurant in de buurt van onze verblijfplaats.

Morgen gaat het vissen voor ons beginnen en weten we dus meer van de actuele situatie. We houden jullie op de hoogte.

Jan van de Bovenkamp