

MEERVAL MANIA IN DE MAAS

De mysterieuze meerval is een fantastische sportvis.



Check voor de meerval filmpjes Hét Visblad online op www.hetvisblad.nl.

De Europese meerval is bezig aan een sterke opmars in Nederland. Deze vis met zijn mysterieuze voorkomen en grote vechtlust vormt een uitdaging voor sportvissers, maar geniet nog altijd een beschermde status die een gerichte visserij op meerval verbiedt. Reden voor Sportvisserij Nederland om nader onderzoek te doen om te zorgen dat deze vis in de Visserijwet wordt opgenomen. Daarbij gaf de Maas enkele grote geheimen prijs.

TEKST NOUD GOVERS FOTOGRAFIE EDWIN STERCKEL

Het hoofddoel van het onderzoek is het omstotelijke bewijs te leveren dat de meerval in Nederland paait. Dit zou immers betekenen dat er sprake is van een gezonde en zichzelf in stand houdende populatie. De bedoeling is daarom om filmopnamen te maken van het paairitueel aan het wateroppervlak en het daadwerkelijke paaien onder water. Als locatie voor de opnamen wordt begin juli gekozen voor de Maas in Limburg. In die periode zou de aldaar aanwezige meerval zo ongeveer moeten paaien.

SLECHT ZICHT

Op de dag dat twee duikende medewerkers van Sportvisserij Nederland te water gaan met een onderwatercamera, staat er echter een stuw open. Het doorgaans glasheldere Maaswater is daardoor danig vertroebeld. Langs de plantenbedden waar we de meervallen verwachten, is onder water vrijwel niets te zien. De hoop om het agressieve nestgedrag van de meervallen vast te kunnen leggen – na het afpaaien bewaken de mannetjesmeervallen hun nest enkele dagen tegen andere vraatzuchtige vissen die het op de eitjes

hebben voorzien – blijkt dus ijdel te zijn. Er is simpelweg te weinig zicht, waardoor de vissen waarschijnlijk al weg zijn voordat de duikers in de buurt kunnen komen. Buiten een enkele karper zien ze niks.

IN HET DONKER

Om de dag niet helemaal in het water te laten vallen, wordt er op een andere stek nog een tweede duik gemaakt. De keus valt daarbij op een aantal afgemeerde boten. Meervallen zijn erg lichtschuw en in het donker onder de boten lukt het misschien wel om een meerval in beeld te krijgen. Enkele minuten nadat de duikers onder zijn gedoken, komen ze totaal buiten adem al weer boven. “Hier zitten er wel dertig! En geen kleintjes ook!” Onder de boten waren ze omsingeld door meervallen, waarvan sommige exemplaren zeker richting een lengte van twee meter gingen. Daarbij waren de vissen helemaal niet bang, maar eerder nieuwsgierig naar wat je komt doen.

“Je voelde de voelsprietten en staarten gewoon langs je heen vegen.”

MEER MEERVAL

Om optimaal gebruik te maken van deze unieke kans om meerval op film vast te leggen, wordt er op dezelfde plek een tweede duik gemaakt. Wellicht dat er onder de boten nog grotere vissen zwemmen. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn, want de duikers komen boven met filmbeelden van werkelijk ongelofelijk grote vissen. Exemplaren van wel over de twee meter! Er gaan al langere tijd verhalen dat er grote meervallen in de Maas zitten, maar in zulke aantallen had niemand zich kunnen voorstellen. Daarbij moet je bedenken dat een gezonde populatie volgens een piramidevorm is opgebouwd. Dit betekent dat er voor elke grote vis ook veel meer kleinere vissen rondzwemmen. In de Maas en aangrenzende wateren moet dus nog veel meer meerval zitten. ◀

DEZE MAAND IN HÉT VISBLAD

Inhoud

- 4 Zo zit dat: meerval mania in de Maas
- 6 Waterkennis met Kraal: scheepvaartkanalen
- 9 Visnieuws
- 15 WK Junioren 2010: Sjors Milder wereldkampioen
- 17 Vismail
- 19 Zeevissen: naar de haaien!
- 24 Witvissen: mobiel matchvissen
- 28 Karpervissen: koken met sterren
- 32 Roofvissen: fiets 'm d'r in!
- 36 Vraag het aan Ed: winde op de broodkorst
- 40 Spraakwater: probleemjongeren gaan sportvissen
- 43 Vuurdoop: spomb
- 44 Hotspots uit de VISpas: het Prinses Margrietkanaal
- 48 Verenigd sta je sterk
- 50 Vliegvisserij: mini tarpons
- 61 Wedstrijdnieuws
- 66 Visfotostrip



Gladde haaien worden steeds talrijker onder de Nederlandse kust. (foto: Bram Bokkers)



JAWS EN CONSORTEN

De laatste tijd zijn mij opvallend veel verbaasde, verbouwereerde en niet in het minst ongelovige blikken ten deel gevallen. Nou heb ik niets aan mijn uiterlijk veranderd, niemand tegen het zere been geschopt of iets anderszins opmerkelijks, vreemds of bizars gezegd of gedaan – in ieder geval niet dat ik me er bewust van ben geweest. De terloopse opmerking dat ik in Nederland op haaien ging vissen, was evenwel voldoende om veel mensen even kortstondig uit het lood te slaan. De gedachten aan de film Jaws, zwemmers die onder water worden getrokken en afgebeten ledematen kon je als het ware uittekenen. Gelukkig had ik me op deze reportage voorbereid en de onvolprezen Veldgids van de Nederlandse zeevissen ingekeken. Zo wist ik achteloos te vertellen dat de tanden van de gewone en gevlekte gladde haai stomp en plat zijn, deze haaiensoorten vooral kreeftachtigen eten en dus ongevaarlijk zijn voor mensen. Daarmee was de eerste schrikreactie doorgaans wel bezworen. Soms volgde er dan nog een quasi lollig bedoelde opmerking over haaienvinnensoep, maar over het algemeen hebben veel mensen toch een welhaast automatische fascinatie voor deze schitterende vissen. Het bevestigende antwoord op de veelgestelde vraag of de vis weer levend wordt teruggezet, kon dan ook op grote instemming rekenen. Na deze voorpret was het haaienvissen zelf ook een fantastische ervaring. De haaien voor de Zeeuwse kust hadden er zin in, we hoefden nog geen vijf minuten te wachten voordat de eerste aan boord kwam, en trokken de hengels flink krom. De een wat meer dan de ander, maar dat is logisch wanneer je exemplaren variërend van zo'n 30 cm tot bijna een meter vangt. Toch maakt het haast niet uit of je nu een ukkie of een meterhaai vangt; de kick is er in beide gevallen niet minder groot om. Ik zou nog veel verder kunnen uitweiden over deze speciale visdag, maar dat heb ik in het artikel verderop in dit Visblad al gedaan. Feit is dat we er in Nederland een geweldige nieuwe sportvis bij hebben!

Joran Bal
Hoofdredacteur Hét Visblad
bal@sportvisserij nederland.nl

Wist je dat...

De haaien onder onze kust fantastische sportvissen zijn? Ga snel naar pagina 18!



DE EERSTE WORP