

PIEREWAAIEN IN SCHEVENINGEN

Drie jaar geleden werd hij als introduc  meegenomen door een vismaat en meteen was Leen Harpe verkocht. Zo'n super zeevisstek is immers nergens anders te vinden. Inmiddels is hij alweer twee jaar voorzitter van Zeehengelclub De Pierewaaiers en wil ie nooit meer ergens anders vissen dan op zijn vertrouwde Pier in Scheveningen. Waar anders sta je immers altijd droog, uit de wind en kun je met enige regelmaat een best maaltje vis vangen?

TEKST ED STOOP FOTOGRAFIE BRAM BOKKERS

De Pier in Scheveningen is geen onbekend terrein voor me: hier viste ik in de zeventiger en tachtiger jaren regelmatig. Toentertijd waren er twee vleugels – noem het eilanden van de pier – waar je terecht kon. De Piraat was het domein van de Pierewaaiers en op de iets lager gelegen Visring mocht je als vrije visser tegen betaling van een rijksdaalder vissen. De Piraat is niet meer toegankelijk, deze wordt mogelijk gerestaureerd, en vanaf

de Visring mag je alleen nog vissen als je lid bent van de genoemde vereniging.

BLIKVANGERS

Op weg naar die laatste plek trekken Leen en ik op de wandelpier veel bekijks van de dagjesmensen en toeristen. Twee mannen met vispullen is een vreemd gezicht tussen de vele winkels en attracties op de pier – zeker wanneer je niet weet dat je op de Pier ook heel goed kunt vissen. We lopen langs het eiland waar je

kunt bungeejumpen, pakken een trap naar beneden en belanden op de Visring. Op deze een meter of zeven boven het water uitstekende balustrade laten we het stadsleven achter ons en begint het echte zeevisleven.

MAGERE MAAND

Aan de linkerkant staan twee vissers uit de wind. Veel actie

hebben ze nog niet gehad: allebei   n mager scharretje. Nou is februari sowieso een magere maand voor het zeevissen, maar de ijzige kou en straffe oostenwind hebben hier ook hun tol ge ist en de vis naar dieper water gejaagd. Voor de Pier staat bij eb immers hooguit twee meter water en dat is door de harde aflandige wind nu zelfs n g

minder. Het maakt Leen niets uit. "Vissen is vissen", zegt de goedgemutste Schiedammer. "Soms zit het mee, soms zit het wat tegen. Verleden week vingen ze hier nog emmers vol schar!"

ONDERHANDS WERPEN

We tuigen de hengels op, waarna ik laat zien dat ik het onderhands inwerpen nog niet

ben verleerd. Op de pier mag en kan je namelijk niet bovenhands inwerpen. Het 'nieuwe werpen' lijkt misschien wat lastig, maar is zo geleerd. Even later vliegt ook Leen's onderlijn van onderuit door de lucht en deze valt nog iets verder in zee dan de mijne. Een flink eind onderhands inwerpen is vaak de sleutel naar succes, maar zeker niet altijd zalig-

makend. Meer dan eens wordt de vis juist gevangen door degenen die hun onderlijn nagenoeg recht omlaag laten zakken.

PANORAMA MESDAG

Vrij snel nadat ik heb ingeworpen melden de eerste stoten zich op mijn hengeltop. Een doublet scharretjes kon mijn zagers en zeepieren niet

weerstaan. Onze aandacht voor de hengeltoppen komt daarna even op een laag pitje te staan als fotograaf Bram een goede honderd meter voor ons ineens de rugvin van een bruinvis ziet. En daarna nog   n en nog   n. Fantastisch; net alsof je je in Panorama Mesdag bevindt. Als we vervolgens ook nog een zeehond zien passeren, is het wel

Op de Pier sta je droog, uit de wind en de vis ligt voor je voeten.



Ed maakt zich op voor een dagje Pierewaaien op de Pier van Scheveningen.



Onderhands inwerpen is het credo op de Pier.

duidelijk dat de Scheveningse Pier in alle opzichten een heel bijzondere stek is.

GOLVEN EN STROMING

Ook vangstechnisch is de Pier een hele bijzondere visstek.

Zo zijn de vangsten er dikwijls vaak beter dan op de nabijgelegen havenhoofden. Dat komt door de unieke ligging van de Pier en het feit dat hij op palen staat. Dit laatste aspect maakt dat de golven en stroming

De kou en aflandige wind zorgden voor een magere vangst.



WEDSTRIJDEN

Het lidmaatschap van de Pierewaaiers biedt de mogelijkheid om 24 uur per dag ongestoord vanaf de Pier te kunnen vissen, tweemaal een introductie ter kennismaking mee te nemen en deel te nemen aan de diverse wedstrijden. Die organiseert de club namelijk erg veel. Zo zijn er de winter- en zomercompetitie die elk uit negen wedstrijden bestaan, maar maken ook de Paas-, Kerst- en Nieujaarswedstrijd vast onderdeel uit van het wedstrijdprogramma. Tijdens deze wedstrijden wordt er niet alleen competitief gevist – waarbij er halverwege de wedstrijd altijd een pauze is waarin van plaats wordt gewisseld zodat iedereen gelijke kansen heeft – maar is het ook altijd reuze gezellig.



ZHC De Pierewaaiers heeft een druk wedstrijdprogramma.

vrije doorgang hebben tussen de obstakels. Hier komt de vis op af. Gul en zeebaars doen het hier het beste als de wind uit zuidwest tot noordwest waait, terwijl platvis en wijting van rustig water houden. En in de zomer en bij hoogwater bezoeken niet zelden scholen makreel de Pier.

'WEEGSCHAALTJE'

Op de Pier zijn onderlijnen met twee of drie haken de standaard. Daarbij hebben afhouders van bezemdraad en metaal duidelijk de voorkeur. Deze afhouders mogen niet te ver uit elkaar zitten. Dit met het oog op de hoogte vanwaar je vist en de stand van de lijn. Anders zou je in plaats van met alle haken alleen met de onderste haak op de bodem vissen. Vandaar dat Leen's favoriete onderlijn aan de onderkant een 'weegschaaltje' heeft met aan beide uiteinden een haakje en daar circa 40 cm boven nog één afhoudertje. Ankerlood is alleen nodig wanneer

de eb of vloedstroom loopt of wanneer de wind stevig van opzij waait.

OPGEKNAPTE PIRAAT?

De Pier in Scheveningen is bijna een halve eeuw geleden opgeleverd en in 1991 door het Van der Valkconcern voor het symbolisch bedrag van één euro overgenomen van de Gemeente Den Haag. Daar was wel de eis aan verbonden dat de Pier waar nodig zou worden opgeknapt en gerepareerd. Helaas schort het daar deels nog altijd aan, waardoor de Pierewaaiers al een belangrijk deel van hun 45-jarig bestaan niet op de Piraat terecht kunnen. Hun vermaarde visstek van weleer wordt heden ten dage bewoond door een kolonie meeuwen en een verdwaald koppel Nijlganzen. Voorzitter Harpe: "Voorlopig moeten we het nog doen met de Visring, maar dat maakt het visplezier er op deze wel heel bijzondere plek zeker niet minder op."

Met het 'weegschaaltje' liggen alle haken op de bodem.



KOSTEN EN INFO

Lid worden van ZHC De Pierewaaiers kost € 65,- per jaar. Daarvoor krijg je behalve toegang tot de Visring en alle faciliteiten en sociale activiteiten van de vereniging ook de VISpas. Bedenk je daarbij wel dat je ook zult moeten betalen om je auto in de buurt van de Pier te parkeren; je bent in de stad aangewezen op parkeergarages en -meters. Een ander puntje van aandacht is dat De Pierewaaiers momenteel een tijdelijke ledenstop met bijbehorende wachtlijst kent. Het goede nieuws is dat de vereniging deze actief bijhoudt, er daardoor een behoorlijk verloop is en je meestal niet langer dan een paar maanden op de wachtlijst staat. Wil je meer weten over de vermaarde Pierewaaiers, ga dan naar www.zhcdepierewaaiers.nl

Er is een wachtlijst voor aspirant leden, maar die is niet lang.



Bij een andere Pierewaaier kwam een mooie bot boven.

